

Postadres: postbus 32, 6870 AA Renkum
 Mailadres: redactie@redichem.nl
 Redactie: Wim van Bruxvoort
 Distributie: Jacqueline Middelbos
 Internet: http://www.redichem.nl

Wasserij: NederVeluwe. Telefoon 0317 312 400

Terrein: Wilhelmina Sportpark te Heelsum – tel. clubhuis: 0317 313 903

Hoofdbestuur:

Voorzitter:	Jan Stoel, Haselweg 9, Bennekom	Tel 0655 704 727
Secretaris:	Rinus Tijssen, Tamboer 161, 6866 EH Heelsum secretaris@redichem.nl	Tel 0317 318 205
Wedstrijdsecr.:	Michel Bosveld, Torenlaan 20, Heelsum	Tel 0615 065 655
Penningmeester:	Gijs Beekhuizen, Beukenlaan 21b, Renkum	Tel 0317 317 385
Commissaris PR:	Ton van de Kraats, Houtsniplaan 70, 6875 XZ Doorwerth	Tel 06 52 090 599
Commissaris Jeugd:	Harrald Schneithorst, Berkendreef 1, Renkum	Tel 0317 313 502
Commissaris:	Lex Maas, Bram Streeflandweg 131 Renkum	Tel 0317 312 565
Commissaris:	Erwin Vreman, Beukenlaan 29, Renkum	Tel 0317 312 400
Commissaris:	Gerrit Beekhuizen, Drielse Dijk 11, Heteren	Tel 026 4722 368
Hoofdtrainer:	John van Dijk	
Trainers 2e elftal:	Dick ValkhofBernardus Arpsstraat 16, Heelsum Ton Wareman, Anthonie Kroonweg 21, Heelsum	Tel 0317 312 838
Contributies:	Rik van Maanen, rikvanmaanen@hotmail.com	Tel 0650 268 963
Vertrouwenspersoon:	Harrie Kerkhof, harrie.kerkhof@hetnet.nl	

Jeugdbestuur:

Voorzitter.:	Harrald Schneithorst, Berkendreef 1, Renkum	Tel 0317 313 502
Secretaris:	Ineke de Graaf, Schaapsdrift 26 Renkum	Tel 0317 312 782
Penningmeester:	Tom van Roekel, Van Wassenaersheuvel 86, Oosterbeek	Tel 0624 797 392
Technische zaken:	Ton van de Bovenkamp, Reijmerweg 40a, Renkum	Tel 0317 314 305
Wedstrijdsecr. jun:	Nico Heijkamp, Vendelier 1, Heelsum	Tel 0317 313 566
Wedstr.secr. pup.:	Marcel van Weelden, Willem Marisstraat 18, Heelsum	Tel 0317 312 057
Comm. activ. pup:	Rini van Ernst, Eekwal 33, Renkum	Tel 0317 313 595
Comm. activ. jun:	Jan Dorland, Reijmerweg 51, Renkum	Tel 0317 315 424

Ereleden:

J. Aalbers †	J. v. Almenkerk	T.v.d. Bovenkamp
G. Krol †	W. v.d. Spreng	G. Visser †

VAN DE REDACTIE

Een heel gezond en sportief 2010 wenst de redactie alle lezers van dit clubblad. Als u dit leest heeft het traditionele oliebollentoernooi en de nieuwjaarsreceptie al weer plaatsgevonden. Door een foutje bij de redactie is de aankondiging hiervan helaas niet in het clubblad van december geplaatst. Gelukkig hebben we in die gevallen de website nog, en ons bestuur in de persoon van Erwin Vreman heeft er voor gezorgd dat er nog extra aankondigingen zijn rondgebracht zelfs. Wat een actieve vereniging zijn we toch.

De vorige edities van het blad waren uitgebreid, zeg maar dik. Dit nummer is iets minder gevuld, het zal te maken hebben met de winterperiode. Kopij is echter nog steeds welkom. Voor het februari nummer heeft u bijna de hele maand januari.

De pupillen hebben voor de zaalcompetitie een speciaal boekje in de bus gekregen. Elke vrijdagavond en zaterdagmorgen wordt er gevoetbald in de Rijnkom. Leuk om te zien, komt u eens kijken!

In dit nummer een reactie op eerder geplaatste foto's uit de serie "uit vervlogen tijden", een mooi verhaal uit eigen doos en een terugblik op een geslaagde Kerstklaasavond met een bijzondere oproep.

Veel leesplezier!

Wim van Bruxvoort

CONTRIBUTIES CVV REDICHEM (bedragen per maand)

Met ingang van 1 januari 2008 bedraagt de contributie:

SENIOREN	€	14,50
JUNIOREN	€	10,00
PUPILLEN	€	7,50
NIET-SPELENDE LEDEN	€	4,00
bijdrage tenuerverzorging senioren	€	4,50
bijdrage tenue jeugd	€	1,50

Rekeningnummer 35.50.13.770 t.n.v. CVV Redichem, Renkum.

Lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Opzeggingen schriftelijk voor 1 juni van een kalenderjaar: CVV Redichem, Postbus 32, 6870 AA Renkum.

VAN DE VOORZITTER

Beste leden,

De winterstop is weer ingetreden en dat is deze keer zeker niet overbodig. Sneeuw en kou teisteren ons land. De velden zijn ongeschikt om op te voetballen behalve op 2 januari. De oliebollencup gaat altijd door en de nieuwjaarsreceptie zeker! Wat mij betreft een van de hoogtepunten van het jaar.

Een ander hoogtepunt was dit jaar ook weer de Kerstklaasavond. Ik heb begrepen – helaas was ik zelf verhinderd - dat de opkomst goed was, maar de sfeer nog beter. Onze penningmeester had ook niet te klagen, dus dames en heren van de organisatie, doorgaan zou ik zeggen. Bedankt voor jullie inzet in deze.

Het is vaak voor iedereen een drukke tijd; vandaar de aarzeling als het op de voorinschrijving aankomt. We kunnen natuurlijk de avond ook ergens eind januari houden, vlak voor het begin van het tweede deel van de competitie. Wellicht met een iets ander thema. Het is maar een suggestie.

Ik kijk overigens met weemoed terug naar de feestavonden die 's avonds na het onderling toernooi plaats vonden. Bruisende avonden waren dat, met meestal live-muziek en vaak wel honderd man opkomst. Later werd dat minder en haalden we kosten er niet meer uit. Alternatieven boden toch niet wat die avonden, pakweg vijftien jaar geleden, wel teweeg brachten. Ik vind dat het onderling toernooi eigenlijk ieder jaar weer min of meer doodbloedt. Jammer! Een duidelijke scheidslijn tussen het afgelopen en het nieuwe seizoen, is goed. Het leven gaat al zo snel. Ik wel me er best hard voor maken, maar dan moet ik wel voldoende positieve voeding krijgen vanuit de leden. Reageer maar, via het clubblad, de website, mondeling, het maakt me niet uit.

Een punt wat ik ook niet onbenoemd wil laten, is het ontslag van velen bij Norske Skog/Parenco. Ook binnen onze vereniging is een aantal leden getroffen door ontslag. De impact daarvan is vaak niet gering. Toch wil ik een ieder die het aangaat, een hart onder de riem steken. Probeer positief te blijven denken. Het is niet onbelangrijk om een goede bron van inkomsten te hebben, maar bedenk vooral dat het leven zelf belangrijker is! Ik hoop dat onze voetbalvereniging, jullie ook de

komende tijd voldoende ontspanning en afleiding biedt, om deze sores even van je af te zetten.

Ik wens een ieder een goed uiteinde en een mooi en gezond 2010.

Tot 2 januari op de nieuwjaarsreceptie,
Jan Stoel

LANGS DE VELDEN

Na Sinterklaas trad Redichem aan tegen Wageningen. Ik vind Wageningen altijd een gezellige club, lijkt een beetje op Redichem, dus voel ik me er altijd wel thuis. De heer Albers uit Nijmegen, die artiest die altijd op de bromfiets komt, was scheidsrechter en dat is altijd lachen in de bestuurskamer. Zelfs de reporter van De Gelderlander schreef er een stukje over deze keer. Albers komt graag bij Redichem en dat is maar goed ook zo als later zou blijken.

Redichem ging goed van start en combineerde goed voorin. Al na twee minuten legde Bart mooi terug op Wouter, die de bal van dertig meter laag in de hoek schoot, 0-1. Acht minuten later, een korte corner en een voorzet die er door Bart wordt ingelopen, 0-2. De 21e minuut, Wouter zet voor, Paul verlengt en Bart scoort, 0-3. Minuut dertig, voorzet van Nick en Ronald kopt in, 0-4. Deed Wageningen dan niets? Redichem was de eerste helft gewoon beter, al zag je wel wat slordigheidjes achterin waardoor Wageningen wel een kansje kreeg. Zeven minuten voor rust was het dan raak voor Wageningen, 1-4, en zo gaan we de rust in.

De vaste supporters krijgen een voorgevoel van onheil, zij hebben zo'n stand al eerder tegen Elsweide gezien. Ik hou vertrouwen, ze zullen nu toch wel iets geleerd hebben?

Na de rust gaat Wageningen één op één spelen en krijgt Redichem nog een paar hele mooie kansen om de zaak echt dicht te gooien, maar we missen voor open doel, toch weet Bart nog te scoren op aangeven van Jules, 1-5. Maar direct daarop scoort Wageningen weer en voelt zich volop in de wedstrijd, 2-5. Je ziet de wedstrijd dan omslaan. Redichem aanvallers beginnen elkaar iets kwalijk te nemen en we weten niet om te gaan met een versterkt middenveld van de tegenstander terwijl Wageningen er vol voor gaat. Wouter probeert nog een keer langs zijn verdediger te komen en wordt in de zestien gevloerd. Albers staat te ver

weg en ziet er geen penalty in, jammer. De druk op ons doel wordt almaar groter, in de 30e minuut een vrije trap op twintig meter die zo maar dwars door iedereen in het doel valt, 3-5. Wageningen scoort daarop, maar Albers keurt het doelpunt af omdat hij meende hands te zien, mooi mee genomen! In minuut 42 weer paniek voor ons doel, niemand weet de bal weg te werken en dus belandt die in het doel, 4-5. Snel daarna fluit de scheidsrechter af en dat was maar goed ook!

We zitten nu in de winterstop. Tijd voor team en trainer om oplossingen te bedenken voor het vervolg van een wedstrijd waarin je op voorsprong komt.

We hebben allemaal gezien hoe Henry scoorde voor Frankrijk en zo Ierland uit het wereldkampioenschap hield. Veel mooier is het tumult dat daarna ontstaat, wedstrijd overspelen, camera's rond de velden, meer scheidsrechters, waarnemers in het doel. Iedereen heeft er wel een mening over, behalve de echte voetballers, die weten dat het mensenwerk is en dat de scheids, net als zichzelf, fouten maakt.

Wanneer de KNVB iets wil doen om het voetbal leuker te maken moet je iets doen aan de verloedering op het veld, bijv. voor iedere rode kaart het team één punt in mindering. Of wanneer een speler zijn tegenstander opzettelijk blesseert hem schorsen voor de periode dat het slachtoffer niet kan spelen. Kijk, dan leren de boys het wel af. Overigens hoeft dat niet in het profvoetbal, die worden er goed voor betaald. Al maken zij elkaar af op 't veld, zij hoeven maandag toch niet te werken.

Over kunstgras hoorde ik laatst iets aardigs. Eén hectare gras – bijna twee velden - absorbeert meer CO2 dan een hectare bos. Leuk om te weten voor de kunstgrasliefhebbers. Dus milieutechnisch alleen een kunstgrasveld wanneer het noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een druk bezet trainingsveld. Ik vraag mij ook af hoeveel hectare voetbalvelden er eigenlijk in Nederland liggen?

In de Veluwepost las ik dat de gemeente nu de ingang naar het sportpark aan de Ginkelseweg op korte termijn gaat afsluiten. Dus met de auto moet je in en uit over de Veentjesbrug. De mensen die nu hun auto langs de Sportlaan parkeren moeten niet raar opkijken wanneer het gele papiertje onder de ruitenwisser hangt, de borden staan er al, en niet voor de flauwekul. Overigens is de gemeente niet snel met dit verhaal, volgens mij praten we er al zes jaar over.

Over de gemeente gesproken, lag er bij jullie thuis ook zoveel sneeuw? Op de Dopheidelaan was drie dagen geen verkeer mogelijk. De sneeuwschuiver kon al die tijd de weg niet vinden, dat was vroeger anders, toen woonde Karel Boekhorst, de CDA wethouder, nog naast ons en kwam de gemeente iedere week de straat vegen en bij ons als eerste sneeuwruimen. Maar na zijn vertrek zien we ze nog zelden. Ach, lach er maar eens om, klagen helpt niet en zoals een wethouder in Zwolle laatst zei :”van de overheid kun je niet winnen”.

Dat was het voor deze keer, na een goed uiteinde zien we elkaar op de nieuwjaarsreceptie.

Chris van Heijst

KLACHTEN UIT DE OMGEVING

Helaas bereikten ons de laatste tijd meerdere klachten over (jeugdige) personen die in de nabijheid van ons sportpark negatief gedrag vertonen. Het gaat om onder andere het frequent omgooien van kliko's, het afsteken van vuurwerk maar ook om het opzetten van een “grote mond” naar anderen.

Wij sluiten niet uit dat het ook om (jeugd)leden van Redichem gaat.

Wij benadrukken dat wij deze klachten heel serieus nemen en dat wij daarom helpen met het onderzoek naar de daders.

Bij een mogelijk bewezen schuld van een Redichem-lid zullen er direct maatregelen genomen worden tegenover de daders, waarbij wij schorsing en/of royement op voorhand niet uitsluiten.

Wij benadrukken dat dit soort gedrag niet past bij onze club Redichem!

Mocht u wellicht meer weten over de mogelijke daders, neemt u dan gerust contact op met ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Jan Stoel, voorzitter
Harrald Schneithorst, voorzitter jeugdbestuur

ZAALVOETBAL PUPILLEN IN DE RIJNKOM

Op zaterdag 2 januari begint de 26e editie van de zaalvoetbalcompetitie voor pupillen in de Rijnkom

Evenals voorgaande jaren wordt deze competitie in samenwerking met Duno, CHRC, Ostrabeke, OVC '85, R.V.W. en Wodanseck georganiseerd. Dit zijn dus alle clubs uit de Gemeente Renkum en daardoor is het aantal deelnemende teams erg groot. Maar liefst 68 teams zullen zes vrijdagavonden en zeven zaterdagen regelmatig hun voetbalkunsten laten zien.

Alle pupillen hebben al een apart boekje gekregen, met daarin de informatie over de wedstrijden, teamindeling en nog veel meer. Toch ook in dit clubblad wat informatie over deze jaarlijkse happening, die wordt georganiseerd om de winterstop bij de pupillen op een sportieve manier te overbruggen.

Sinds een paar jaar spelen de D-pupillen op de vrijdagavond. De eerste speeldag is 8 januari, de eerste wedstrijd begint dan al om 18.30 uur. Het duurt tot ongeveer 22.00 uur, dus je hebt alle gelegenheid om een keer te komen kijken. De laatste speeldag is vrijdag 12 februari.

Ook op de zaterdag is het uiteraard de moeite waard om eens in de Rijnkom te komen kijken. Er wordt dan altijd met volle inzet door onze jongste voetballertjes gestreden. Op zaterdag 2 januari zijn de E-pupillen begonnen en op 9 januari is de eerste speeldag voor de F-pupillen. Om de week spelen de teams dan enkele wedstrijden.

De eerste wedstrijden worden om 9:00 uur gespeeld en het gaat door tot ongeveer 14:00 uur.

Ook sinds een paar jaar hebben alle deelnemende teams de naam van topteam uit de Europese voetbalcompetities. Aan de zwarte shirts zul je de Redichem-spelers natuurlijk nog herkennen, maar ook wanneer je goed op de hoogte bent met de Spaanse competitie. De teams van Redichem hebben namelijk allemaal namen uit deze competitie, zoals bijvoorbeeld Real Madrid, Osasuna, Real Zaragoza en Barcelona.

En wil je toch nog graag weten tegen wie de Redichem-teams spelen, dan is de onderstaande informatie wel handig:

Clubs uit de Spaanse competitie: Redichem.

Clubs uit de Nederlandse competitie: Ostrabeke.

Clubs uit de Italiaanse en Franse competitie: OVC '85.

Clubs uit de Engelse en Schotse competitie: RVW.

Clubs uit de Duitse competitie: Wodanseck.

Clubs uit de Belgische competitie: Duno.

Clubs uit de Griekse competitie: CHRC.

Naast wedstrijden als Glasgow Rangers – Sevilla, Manchester United – Atlético Madrid, Anderlecht – PSV, Osasuna – Bayern München en Real Madrid – Barcelona, zijn er ook nog enkele wedstrijden tussen landenteams van Nederland, Duitsland, Italië en Spanje. Dit zijn wedstrijden tussen de 4- en 5-jarigen (Mini-F of Kabouters) van verschillende verenigingen. Spanje is dan uiteraard het Redichem-team.

PUPILLEN SNEL HET VELD WEER OP

In de Gemeente Renkum hebben we de luxe van een zaalvoetbalcompetitie voor pupillen. Buiten Renkum kennen veel clubs dit niet.

Deze “andere clubs” willen daarom zo vroeg mogelijk aan een voorjaarscompetitie beginnen. Mede doordat er in andere plaatsen weer iets is, dat de Gemeente Renkum niet kent en dat zijn kunstgrasvelden.

De eerste wedstrijden van de voorjaarscompetitie staan daarom al voor zaterdag 30 januari op het programma. Dit geldt dan in ieder geval niet voor de E-pupillen, omdat zij dan in de zaal spelen. Deze



leeftijdsgroep zal zeer waarschijnlijk een week later de eerste veldwedstrijden gaan spelen.

TERUGBLIK OP GESLAAGDE KERSTKLAASAVOND

Afgelopen zaterdag was het weer zo ver. Onder toezien oog van voormalig hoofdtrainer en initiator Peter Jacobs werd voor de vierde maal de Kerst-Klaas-avond gehouden. De organisatie was in de aanloop nog benauwd voor de opkomst, maar gelukkig bleek al snel dat die angst ongegrond was: het was gezellig druk!

Onze Redichemkantine was omgetoverd in een hippe feest-gelegenheid met het thema 'The White One'. De dresscode was 'White' en op een enkeling na, was iedereen in het trendy white gekleed.

In het kader van 50-jarig bestaan werd eerst afgetrapt met een quiz á la 'petje op, petje af' van het sportprogramma Holland Sport. Vervolgens kon er weer traditioneel "gedobbeld" worden om prachtige cadeaus (speelgoed geweertjes, plumeaus, stokpaardjes, achterlicht voor op de fiets, bedenkelijke chocolade vormen en nog veel meer).

Het hoogtepunt van de avond was zoals altijd het bezoek van de Kerst-Klaas, rond 23.00 uur verscheen hij ten tonele. Ida en Jaap Beumer en

Dorrie en Willem Elands werden uitgenodigd voor 'tafeltje 2' op de eerste rij ter ere van de 60-jarige verjaardag van Ida.

Vervolgens liet Kerst-Klaas met zijn prikkelende stijl het jaar de revue passeren. Zoals altijd putte hij daarbij uit zijn grote Kerst-Klaas-boek. Wesley en Aron ontvingen een fruitmandje vanwege hun blessures en Stan kreeg het keukenputje met de inhoud van vorig jaar retour. De burens van CHRC en RVW werden en passant ook even in het 'zonnetje' gezet. Kerst-Klaas liet in een 'gevoelig' gedicht zijn fantasie de vrije loop, maar had wel even zijn bikinilijn mogen bijwerken!

De Kerst-Klaas zag bij onze vereniging ook opvallende parallellen met AZ. Is het niet zo dat onze vereniging bestuurt wordt door een financiële topman met een politieke achtergrond? Penningmeester Beekhuizen is immers actief bij de PvdA. En een voorzitter Stoel die zakelijke banden heeft met de plaatselijke bank en ook nog voor een kunstcollectie zorgt in onze bestuurskamer? En dan het gerucht over een tribune waar dan de drieletterige naam van onze hoofdsponsor op zou prijken... Kerst-Klaas riep daarom alle leden op om de Algemene Ledenvergadering te bezoeken omdat dat de plaats is om het bestuur te controleren en over het beleid te discussiëren. Hij gaat ervan uit dat, anders dan afgelopen keer, de kantine bij de volgende ALV zal uitpuilen!

UIT VERVLOGEN TIJDEN

“Wil degene die de naam van de teleurgestelde vlaggenist weet deze melden?” Dat vroeg Michel Bosveld bij onderstaande foto in het vorige clubblad.



Kijk op de website voor de kleurenfoto.

Zowel Michel Bosveld (midden dertig) als Wim van Bruxvoort (de midden veertig gepasseerd) wisten het antwoord niet, en dat betekent dat zij te jong zijn om een erelid van de vereniging te herkennen.

De volgende reactie ontving Michel per e-mail van Doeke Hulshuizen:

“Michel, Ik wil even reageren op jouw verzoek wie de naam is van de teleurgestelde grensrechter bij inderdaad de wedstrijd tegen Ostrabeke.

Het betreft de kleuren foto's uit het plakboek van mijn broer Ton, dat ik ter beschikking heb gegeven voor het jubileumboek. De grensrechter is de vader van Dick Visser, namelijk Goof Visser ons erelid die in die tijd Jeugdbestuurder was en tevens allerlei hand- en spandiensten verrichtte op wedstrijddagen.

In de tijd ging dat zo. Net als ik zelf in die eerdere periode soms drie wedstrijden op een zaterdag dag speelde. Bijvoorbeeld in de A en B jeugd, plus als ze een man te kort kwamen in het derde elftal dan nog even bij de senioren als veldspeler. Prachtig toch?

Ik vind het fantastisch dat jullie in het clubblad met deze serie zijn gestart met foto's uit de oude doos. Dick heeft in zijn stuk met mijn toestemming wat in het jubileumboek gebruikt. Het was trouwens een fantastische dag.



In een van de vorige edities stond een fout bij de foto van de Airborne Wandel tocht, deze heb ik van Henk Valkhof gekregen. De Redichem speler links voor is Joop van Alphen en de trainer voorop in KRACHT en VRIENDSCHAP trainingspak is Cees Bosveld, eerste Elftal speler van

Redichem en tevens net als de vader van Gert Beekhuizen een excellent turner.

Gert loopt zelf rechts op de foto voorop en daarachter zie ik Henny de Leeuw en Henk Valkhof.

Veel succes met de club en tot wederhoor.

Met vriendelijke groet,
Doeke Hulshuizen (oud speler)"

EEN MOOI VERHAAL: TIKKIE TERUG

Net als foto's zijn er ook verhalen die het jubileumboek niet gehaald hebben. Soms omdat er simpelweg geen ruimte was, soms omdat ze toch net even minder geschikt zijn voor een jubileumboek. Ditmaal redacteur Wim van Bruxvoort die een herinnering ophaalt aan een juniorenwedstrijd Kent u een mooi verhaal, deel het met ons via redactie@redichem.nl.

Het jaar weet ik niet meer, wel dat het bij de junioren was. We zullen B-junioren zijn geweest.

Ik speelde in hetzelfde team als mijn klasgenoot Ab Nijland, en zijn een jaar oudere broer Daan. Daan was een fanatiek sporter en kon niet alleen voetballen maar ook aardig keepen. En aan keepers is wel eens behoefte dus belandde Daan vaak in de goal. Broer Ab speelde als verdediger vaak centraal achterin als laatste man of voorstopper. Dat was bij ons niet zo'n groot verschil.

Broers begrijpen elkaar soms zonder woorden. Ik herinner me een wedstrijd waarin we op de helft van de tegenstander speelden en er een wanhoopspoging naar voren werd gedaan. Een lange bal die van linksachter diagonaal over het veld ging. Ab rende er achteraan zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Daan verliet zijn doel richting hoek strafschoopgebied om de bal op te kunnen pakken. Normaal gesproken is Ab de snelste niet en wat niemand verwachtte gebeurde. Ab zette aan voor een enorme sliding en wist met de punt van de schoen de bal nog net van richting te veranderen. Terug op de goal waar zijn broer ongetwijfeld de bal zou oppakken. Tot zijn verbazing was die goed echter geheel verlaten en rolde de bal keurig midden door over de lijn. Een typisch geval van "tikkie terug".

De schuldvraag hield vooral beide broers bezig. “Had even 'laat maar' of zoiets geroepen” versus “had even om je heen gekeken, je was helemaal alleen”.

Mooi verhaal? Ik heb slechts één probleem, heb ik het niet al eens verteld?

Wim van Bruxvoort

PUPILLEN E5



Binnenkort ook in de zaal te bewonderen!

KOPIJ CLUBBLAD #6 VOOR 25 JANUARI 2010

redactie@redichem.nl

