

Postadres: postbus 32, 6870 AA Renkum  
Mailadres: redactie@redichem.nl  
Redactie: Wim van Bruxvoort  
Distributie: Jacqueline Middelbos  
Internet: <http://www.redichem.nl>

Wasserij: NederVeluwe. Telefoon 0317 312 400

Terrein: Wilhelmina Sportpark te Heelsum – tel. clubhuis: 0317 313 903

**Hoofdbestuur:**

Voorzitter:	Jan Stoel, Haselweg 9, Bennekom	Tel 0655 704 727
Secretaris:	Rinus Tijssen, Tamboer 161, 6866 EH Heelsum secretaris@redichem.nl	Tel 0317 318 205
Wedstrijdsecr.:	Michel Bosveld, Torenlaan 20, Heelsum	Tel 0615 065 655
Penningmeester:	Gijs Beekhuizen, Beukenlaan 21b, Renkum	Tel 0317 317 385
Commissaris PR:	Ton van de Kraats, Houtsniplaan 70, 6875 XZ Doorwerth	Tel 06 52 090 599
Commissaris Jeugd:	Harrald Schneithorst, Berkendreef 1, Renkum	Tel 0317 313 502
Commissaris:	Lex Maas, Bram Streeflandweg 131 Renkum	Tel 0317 312 565
Commissaris:	Erwin Vreman, Beukenlaan 29, Renkum	Tel 0317 312 400
Commissaris:	Gerrit Beekhuizen, Drielse Dijk 11, Heteren	Tel 026 4722 368
Hoofdtrainer:	John van Dijk	
Trainers 2e elftal:	Dick ValkhofBernardus Arpsstraat 16, Heelsum Ton Wareman, Anthonie Kroonweg 21, Heelsum	Tel 0317 312 838
Contributies:	Rik van Maanen, rikvanmaanen@hotmail.com	Tel 0650 268 963
Vertrouwenspersoon:	Harrie Kerkhof, harrie.kerkhof@hetnet.nl	

**Jeugdbestuur:**

Voorzitter a.i.:	Ton van de Kraats, Houtsniplaan 70, 6875 XZ Doorwerth	Tel 06 52 090 599
Secretaris:	Ineke de Graaf, Schaapsdrift 26 Renkum	Tel 0317 312 782
Penningmeester:	Tom van Roekel, Van Wassenaersheuvel 86, Oosterbeek	Tel 0624 797 392
Technische zaken:	Ton van de Bovenkamp, Reijmerweg 40a, Renkum	Tel 0317 314 305
Wedstrijdsecr. jun:	Nico Heijkamp, Vendelier 1, Heelsum	Tel 0317 313 566
Wedstr.secr. pup.:	Marcel van Weelden, Willem Marisstraat 18, Heelsum	Tel 0317 312 057
Comm. activ. pup:	Rini van Ernst, Eekwal 33, Renkum	Tel 0317 313 595
Comm. activ. jun:	Jan Dorland, Reijmerweg 51, Renkum	Tel 0317 315 424

**Ereleden:**

J. Aalbers †	J. v. Almenkerk †	T.v.d. Bovenkamp
G. Krol †	W. v.d. Spreng	G. Visser †

## VAN DE REDACTIE

Voor u ligt het maart-nummer van ons clubblad. Als u het februari-nummer gemist heeft dan kan dat kloppen. Omdat er zo weinig gevoetbald werd was er onvoldoende kopij voor een editie in februari.

Op 13 februari 2010 overleed ons gewaardeerd erelid en oud-voorzitter Joop van Almenkerk. In dit nummer als "in memoriam" de toespraak die Jan Stoel tijdens de afscheidsdienst op vrijdag 19 februari. Een dienst die door veel leden is bezocht en waarin Aad op indrukwekkende wijze een afscheidsrede hield.

Op de laatste zaterdag van februari werd er pas weer gevoetbald en ons eerste elftal is bij het verschijnen nog niet in actie geweest sinds 12 december 2009. De pupillen hebben een zaalcompetitie afgewerkt op vrijdagavonden en zaterdagochtenden, en voor de selectie is er veel creatiefs bedacht om toch in conditie te blijven. Gelukkig was er de fotoshoot voor de voetbalplaatjes actie van de PLUS supermarkt. Daardoor was er weer een reden om elkaar te ontmoeten in de kantine op een zaterdagmiddag.

Chris Heijst heeft ook geen wedstrijd gezien. Hij neemt de partijprogramma's voor de Gemeenteraadsverkiezingen door, met extra aandacht voor wat men zoal met de sport voorheeft.

Veel leesplezier met deze editie, en weet dat kopij welkom is!

Wim van Bruxvoort

---

### CONTRIBUTIES CVV REDICHEM (bedragen per maand)

Met ingang van 1 januari 2008 bedraagt de contributie:

SENIOREN	€	14,50
JUNIOREN	€	10,00
PUPILLEN	€	7,50
NIET-SPELENDE LEDEN	€	4,00
bijdrage tenueverzorging senioren	€	4,50
bijdrage tenue jeugd	€	1,50

Rekeningnummer 35.50.13.770 t.n.v. CVV Redichem, Renkum.

Lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Opzeggingen schriftelijk voor 1 juni van een kalenderjaar: CVV Redichem, Postbus 32, 6870 AA Renkum.

## **IN MEMORIAM JOOP VAN ALMENKERK**

*Woorden van Jan Stoel tijdens de afscheidsdienst van Joop van Almenkerk op vrijdag 19 februari 2010.*

Beste familie, vrienden en kennissen, beste Jannie, Aad, Henk, Johan, schoondochters en kleinkinderen,

Beste Joop,

Ineens was daar zaterdagmiddag om 16.30 u. een SMS je van mijn vriend Henk. "Mijn vader is vanmiddag om 13.30 u. overleden. Hij kan nu gaan rusten."

Het zat er al lang aan te komen, maar ineens is het zover. Zo'n bericht komt altijd nog onverwacht. Een korte maar welgemeende krachtterm, een iets langere stilte, en vervolgens de mededeling aan mijn partner Mieke. Ik besloot om Henk onmiddellijk te bellen, tja en toen kwamen de emoties. We spraken af om het later op de avond nog maar eens te proberen, en toen kwamen de verhalen en dus ook de historie.

Joop werd in 1979 aangezocht om voorzitter te worden van de nog jonge vereniging Redichem. Bestuurlijk liep het allemaal niet meer zo soepel, en dat was nog mild uitgedrukt, er moest een nieuwe wind gaan waaien. Redichem stond op een tweekoppig: de kantine kon worden aangekocht van de gemeente, maar diende ook volledig te worden gerenoveerd. Zakelijk denken en handelen was vereist. Joop was in die tijd garagehouder, Honda-dealer en wist hoe je een bedrijf moest leiden en dus ook een voetbalvereniging.

Er werd een bijna compleet nieuw bestuur geformeerd en men ging aan de slag. Er werd vergaderd in de showroom aan de Utrechtseweg. Samen met o.a. vriend en aannemer wijlen Herman van de Born werd de zaak voortvarend ter hand genomen.

Men stopte er geld, materialen en energie in, er werd geld geleend bij de bank. En er werden op persoonlijke titel bankgaranties afgegeven door Joop, maar eigenlijk ook door Jannie, alhoewel ik niet zeker weet of zij daar, op dat moment, wel van op de hoogte was... Maar goed, na dertig jaar zijn die feiten wel verjaard, lijkt me. Begin jaren tachtig was de klus geklaard en er stond voor het eerst een eigen clubhuis van

Redichem. Ook sportief ging het goed, want met een geweldig elftal werd de derde klas bereikt, de huidige 2e klasse zeg maar.

Samen met aannemer Herman van de Born, Installateur Arend van de Laan, vormde Joop met Garage Neder-Rijn, een sterk driemanschap, welke als voorloper mocht worden beschouwd van de sponsoring zoals wij dat tegenwoordig kennen bij voetbalverenigingen.

Als voorzitter gaf Joop zijn mede bestuursleden veel ruimte tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid, maar hij kon ook streng en kort zijn als er iets mis ging. Zo luidde afgelopen week de mening van Joost Hofman, destijds vice-voorzitter, en Johan Pama, toen wedstrijd-secretaris. Tja, dan gaat het er onder de huidige generatie poldermodel-voorzitters, toch wel een stuk rustiger en democratischer aan toe...

Met Joop aan het bewind werd ook het fenomeen bestuursuitjes met partners, geïntroduceerd. Toen ik in 1985 lid werd van Redichem en in 1987 als secretaris werd gevraagd in het bestuur, kwam ik zelf in aanraking met dit fenomeen. Goed eten en drinken, het liefst met een busje, en vooral... er moest kunnen worden gedanst. Want dansen dat was Joop zijn passie. Samen met Jannie, vormde hij een geoliede machine.

Maar ja, Joop wilde ook wel eens met een andere dame de vloer op. Door zijn lengte, de grote passen en zijn strakke regie, was hij voor menig ongeoefende vrouw moeilijk te volgen. Als Joop zijn blik zoekend de kantine rond liet gaan, ging voor sommige dames alarmfase 1 af. Maar met zijn onmiskenbare charme, wist hij zijn nieuw gekozen partner toch op haar gemak te stellen, perfect de leiden en met een lach op het gezicht bij de eigen partner weer af te leveren.

In 1988 had Joop wat zakelijke perikelen, die hem noopten om het voorzitterschap eraan te geven. Uw spreker was inmiddels vice-voorzitter (maar ook nog secretaris). Na een korte mededeling aan het begin van een bestuursvergadering, verliet Joop enigszins geëmotioneerd de bestuurskamer, en bleven wij volkomen verrast achter. Ik heb de vergadering toen maar geleid, ben de volgende dag naar Joop toegegaan, en hij zei mij toen, dat ik maar voorzitter moest worden. Ondanks mijn leeftijd, 29 jaar, had hij er wel vertrouwen in.

Daarna hebben we toen regelmatig zaken samen doorgesproken en daarmee heeft hij mij altijd gesteund in al mijn onervarenheid. Daar ontstond de band, die ik tot de dag van vandaag altijd heb gevoeld.

Later dat jaar, op 20 september 1988, heb ik de grote eer gehad om Joop het ere-lidmaatschap van de cvv Redichem te verlenen. Die titel was en is dik verdiend!

Na drie jaar voorzitterschap moest ik i.v.m. mijn zakelijke ontwikkelingen het stokje aan een ander overgeven. In 1996 viel er een opnieuw een vacuüm in het voorzitterschap en heeft Joop vervolgens nog twee jaar lang de club geleid. Daarvoor heb ik hem toen over de streep moeten trekken. De club was en is te mooi om naar de knoppen te laten gaan.

Vervolgens werd Joop een trouwe volger van de vereniging en vooral het eerste elftal. Een graag geziene gast met belangstelling voor velen. Een biertje en een sigaret. Ik mocht ook heel graag samen met Joop een jonge jenever drinken Lekker kletsen over voetballen, maar eigenlijk over allerlei zaken. Voor de moeizame verhouding met mijn vader, heeft hij menig maal als klankbord gefungeerd.

Met enige heimwee werd een aantal jaren geleden afstand gedaan van het pand aan de Utrechtseweg. Vanuit mijn professie heb ik Jannie en Joop begeleid bij hun aankoop van het appartement op Hoog-Doorwerth. De verhuizing bleek achteraf een uitstekende greep.

Zittend in zijn stoel voor het raam, zijn blik over de weilanden, de paarden; daarmee werd volgens mij ook het beeld van zijn jeugd in Zeeland opgeroepen. Hij was daar gelukkig en gerust over de toekomst van zijn vrouw, mocht hij er niet meer zijn. In diezelfde stoel, vertelde hij mij op 6 januari j.l., toen ik hem belde voor zijn verjaardag, "Jan, ik word 80". Het heeft niet zo mogen zijn.

Een geboren Zeeuw, uit een groot gezin, die via Rotterdam op de Veluwe terecht kwam. Een self-made man, die via baantjes, studie, uiteindelijk een gerespecteerd zelfstandig ondernemer werd. Een man die de oorlog en de watersnoodramp van dichtbij meemaakte. Een man die als echtgenoot en vader zeker niet altijd de makkelijkste is geweest. Maar vooral een man die ik me zal herinneren als een gentleman en een persoonlijkheid, en misschien wel beschouwde als een vriend, ondanks het leeftijdsverschil. Joop ik mocht je heel graag, rust zacht!

Jan Stoel

## **TON WAREMAN ONZE NIEUWE HOOFDTRAINER**

Nadat duidelijk werd dat John van Dijk aan het einde van het seizoen onze vereniging als hoofdtrainer zou verlaten, heeft het bestuur direct actie ondernomen om de ontstane vacature voor het nieuwe seizoen in te kunnen vullen. Al snel was Ton Wareman voor het bestuur een mogelijke kandidaat.

Na gesprekken met Ton, een groep spelers uit de selectie en de begeleiding werd duidelijk dat een eventuele aanstelling van Ton kon rekenen op een breed draagvlak. Voor de selectie was het belangrijk dat doorgedaan zou worden op de ingeslagen weg van John van Dijk. Met Ton Wareman werd overeenstemming bereikt en hij tekende een contract voor een jaar, met de intentie langer met elkaar door te gaan.

Het bestuur is blij met de benoeming van Ton Wareman en is van mening dat Redichem een voortreffelijke opvolger van John van Dijk heeft. Met zijn ervaring en beleving kan Wareman bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de jeugdige selectie van Redichem en voortborduren op de ingeslagen koers van verzorgd en attractief voetbal.

Zoals hij zelf zegt: “Werken aan het maximaal haalbare voor Redichem” Ton speelde vorig seizoen nog in de hoofdmacht van onze vereniging en nam bij aanvang van dit seizoen, tot ieders grote tevredenheid, enige tijd de functie van hoofdtrainer waar gedurende de absentie van John van Dijk.

Ton heeft een rijk voetbalverleden. Hij kwam uit voor de jeugd van Vitesse, speelde o.a. een jaar profvoetbal in Kansas City (Verenigde Staten), streed met Lunteren om het landelijke amateurkampioenschap en maakte met Arnhemse Boys de glorie dagen in de 1e klasse mee.

Wareman haalde op jonge leeftijd het TC 2 diploma en was eerder twee jaar hoofdtrainer bij DVOV en drie jaar hoofdtrainer bij Eerbeekse Boys, waarmee hij kampioen werd en promoveerde naar de derde klasse zondag. Hij heeft de afgelopen paar jaar in het eerste gespeeld en daarnaast de B-jeugd getraind.

Wij wensen Ton heel veel succes in het nieuwe seizoen en verheugen ons op een goede samenwerking.

Het bestuur

## LANGS DE VELDEN

Zo'n lange winterperiode is maar niets voor de voetballiefhebber. De velden liggen er wit en troosteloos bij en we zien en spreken elkaar nog maar zelden. Goed in ieder geval dat onze jeugd weer uitgebeid in de Rijnkom heeft kunnen spelen, dat hield voor hun de gang er nog een beetje in. Wat dat betreft, hulde aan de begeleiders van de kabouters, mooie verslagen van de activiteiten in de sporthal op de website, ik kreeg de indruk dat daar het aantal supporters groter is dan bij wedstrijden van onze selectie.

Over de selectie gesproken, jammer dat we met onze trainer volgend seizoen niet door kunnen gaan. Een kort verblijf is nooit goed voor de continuïteit, maar laten we hopen dat we nog plezier mogen beleven aan de tweede competitiehelft. De mogelijkheden voor een periodetitel zitten er nog steeds in. Dan volgend seizoen door met Ton, een heel goede keus. Hij kent alle spelers en zij kennen hem, dan staat een goede start niets in de weg! Daarbij is het nog een sympathiek mens ook.

Jammer dat we afscheid hebben moeten nemen van Joop van Almenkerk. Zijn zaterdagse telefoontje "wat hebben ze gedaan" zal ik missen. Hij heeft op kritieke momenten voor de continuïteit van Redichem veel betekend, hij was niet voor niets erelid.

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Nu weet ik eerlijk gezegd nooit wat er zich in de raadszaal afspeeld, maar nu er toch niet gevoetbald wordt heb ik eens goed de tijd om mij in de programma's van de partijen op gebied van sport te verdiepen, vooral na het zien van een oproep van een fan van Groen Links op onze website om op ze te stemmen voor kunstgrasvelden.

Het plan van **Groen Links**: 'Samen met sportverenigingen in alle dorpen werken aan duurzame sportvoorzieningen. Dat betekent dat er genoeg kunstgrasvelden zijn om het hele jaar door te sporten en trainen, maar ook dat kantines en kleedlokalen energieneutraal en kwalitatief goed zijn.'

Dat ziet er veelbelovend uit, maar volgens mij is hier wat anders aan de hand. De plaatselijke voorzitter heeft belangen bij OVC. In Oosterbeek zijn de oude kleedkamers nog steeds van de gemeente. En men heeft dus een plan opgesteld om twaalf kleedkamers en vier kunstgrasvelden

daar te realiseren op kosten van diezelfde gemeente. En dan de leden van Redichem daarvoor laten stemmen? Nu ben ik altijd wat achterdochtig als het om Groen Links gaat, want ik ben oud genoeg om te weten dat deze partij in 1990 is ontstaan uit een fusie tussen PSP, PPR, EVP en Communistische Partij Nederland en we weten allemaal waar de idealen van de laatste in de wereld toe hebben geleid.

De **VVD** heeft ons op sportgebied niets te bieden. Hun beleid is gericht op efficiency van de gemeente, dus daar is niets te halen.

Ook het **CDA** heeft in zijn programma niets over sport. Zij adverteren met de slogan: "CDA luistert naar U, want de duobak is gebleven". Nu vind ik dat niet zo'n wapenfeit, veel erger vind ik het feit dat zij eigenlijk geen eigen beleid hebben, dan houd je namelijk geen enquêtes onder de bevolking.

**Gemeente Belangen** zegt "oog te hebben voor de diversiteit van sporten en sporters". Tja, wat moet je daar nu mee aan. Ik heb geen idee wat zij daar mee bedoelen.

In de uitingen van **D'66** komt het woord sport niet eens voor, dus daar kan ik ook niets mee

De **PvdA** is misschien nog wel het meest reëel. Er moet bezuinigd worden, dus kunnen we U niet veel beloven. Toch is één van hun punten investeren in sport en sportbeoefening, misschien komt daar nog eens wat goeds voor ons uit.

Bij een aantal partijen heb ik gezien "behoud van de papierindustrie". Dat vind ik nu echt kiezersverlakkerij. Dat speelt in op de onzekerheidsgevoelens van de werknemers van Parenco, terwijl een politieke partij daar echt niets aan kan veranderen. Tenzij wij Parenco grootschalig gaan subsidiëren, en gij gelooft dat?

Laten we maar eerlijk zijn, er moet grof bezuinigd worden en er is dus niets te halen!

Ieder moet zelf weten op welke partij hij stemt. Verwacht van mij geen stemadvies, ga in ieder geval wel stemmen en kies voor een partij die jouw belangen behartigt. Mij lijkt Groen Links wel wat, zij willen voorzieningen treffen voor inwoners die gaan dementeren zodat zij in hun eigen omgeving kunnen blijven. Kijk daar heb ik persoonlijk op termijn belang bij!



Deze periode van slecht weer heeft ons duidelijk gemaakt dat er echt behoefte is aan minimaal één kunstgrasveld op het Wilhelmina sportpark al was het alleen maar om de trainingen door te laten gaan. Zo'n veld kost minstens € 400.000, wanneer de gemeente niet over de brug komt dan moeten we maar gaan sparen.

Het weer is eindelijk veranderd dus kunnen we gelukkig snel weer voetballen of langs de lijn staan, we spreken elkaar dan weer.

Chis van Heijst



## **MET DE A1 DE WINTER DOOR**

Een prima bericht was het, dat de training op donderdag 25 februari 2010 buiten weer kan starten. Het was een lange winter en het A-team heeft veel tijd doorgebracht in de sporthal van het BIO-revalidatiecentrum in Arnhem, waar onze trainer, Peter Swart, werkzaam is.

Van de zijde van de vereniging werd gelukkig een bijdrage geleverd voor de kosten van de zaalhuur en daarnaast heeft iedere speler een financiële bijdrage geleverd. Hierdoor konden we redelijk lang doorgaan in de zaal. Gelukkig hadden we dit alternatief en kon er goed getraind worden. De opkomst was steeds prima, doordat ook ouders regelmatig zorgden voor vervoer. Bedankt!

In een eerder bericht over het A-team is aangegeven dat het een moeilijke eerste seizoenshelft was. Blessures, afzeggingen en een aantal problemen binnen het team, maar ook persoonlijke problemen beheersten deze periode. Een noodzakelijk gesprek met het hele team heeft op 4 januari plaats gevonden. Een gesprek waarin teruggekeken werd, kritische kanttekeningen werden geplaatst en bestaande afspraken werden opgefrist. De verschillende problemen en ervaringen

werden doorgenomen en dit heeft uiteindelijk geleid tot een verbeterde sfeer binnen het team.

Tussendoor hebben we de bowlingavond gehad en op een zondag werd er een tafeltennistoernooi gehouden in de sporthal van Tafeltennisvereniging Kracht en Vriendschap, waar Jan Roseboom lid van is. Jan zorgde voor een perfecte ambiance en met een hapje en een drankje werd de middag afgesloten. De winnaar van dit toernooi was "natuurlijk" Jan Roseboom, die uiteindelijk Peter Swart versloeg. Ook deze activiteiten hebben het team goed gedaan.

Intussen zijn de meeste blessures voorbij en staat naar verwachting een voltallig team klaar. We starten dan ook met nieuwe energie de tweede helft van de competitie en gaan er vanuit al snel de eerste (!) punten binnen te halen.

De begeleiding van het A-team

## **KABOUTERS IN DE ZAAL**



Op de site staan regelmatig foto's (en soms zelfs filmpjes) van met name de pupillen. Bovenstaande foto laat de allerkleinste voetballertjes in de zaal aan het werk zien.

## JEUGDTEAM VAN DE MAAND: F2

*Door Sjaak Vincent en Koen Beenen (beide leider).*

*Wie zijn je trainers en leiders?* F2 wordt getraind door Cor van Steenis en Jan Roseboom. De leiders zijn Sjaak Vincent en Koen Beenen.

*In welke klasse speelt het team?* 3de klasse AJ

*Op welke plaats staat het team momenteel?* Op de derde plaats, maar helaas wel van onderen en na de winterstop wordt dat minstens de derde plaats van boven. Daarnaast zijn wij allen kampioen in “plezier hebben met elkaar en in het voetbal” en dat is eigenlijk veel belangrijker.

*Wat is de bedoeling voor dit seizoen?* Gezelligheid met elkaar, plezier in het voetbal, uitbouwen van basisvaardigheden van het voetbal en teamgeest nog verder ontwikkelen.

*Wie zijn de spelers?* **Martijn:** keeper, zeer gedreven, erg aardig en mag tijdens de wedstrijd best wel wat brutaler worden, volgt ook nog speciale keeperstraining

**Bauke:** laatste man, hoop in bange momenten, een onverschrokken doordouwer, als zijn neusgaten groeien, berg je dan maar.

**Alexander:** verdediger, snel als de wind (tenminste als de wedstrijd niet te vroeg is 's morgens), speelt altijd op zijn eigen (geluks)sokken.

**Nick:** verdediger, rustige stabiele factor, vindt keepen ook leuk, helaas weinig gespeeld omdat hij eerst lang ziek was en daarna geblesseerd was aan de enkel.

**Sil:** middenvelder, altijd goede zin en is enthousiast en vrolijk, vindt het douchen na de wedstrijd bijna net zo leuk als de wedstrijd.

**Robin:** middenvelder, aanvallend ingesteld, vergeet wel eens mee te verdedigen, altijd vrolijk, maar breekt de tent af als hij de kans krijgt.

**David:** opbouwende middenvelder, gretig, durft de actie te maken en gaat ervoor, wil zo graag naar de wedstrijd dat hij z'n voetbalschoenen wel eens vergeet.

**Niels:** vleugelspits, technisch goed, behendig met de bal, ook na een kopbal blijft z'n kuifje, waar z'n vader erg jaloers op is, goed zitten.

**Lars:** vleugelspits, goed overzicht, met werklust en inzet, komt dampend van het zweet na de wedstrijd van het veld af.

**Luuk:** centrumspits, een echte spits en goaltjesgetter, wacht op zijn kans en slaat dan onverbidlijk toe gevolgd door echte spitstrituelen.

*Wie zijn de supporters en/of fans?* Veel ouders en opa's en oma's die er bijna elke wedstrijd zijn.

*Wat zijn de sterke punten van het team?* Jongens kunnen goed met elkaar opschieten, er valt nooit een onvertogen woord, sportief en positief (ook als ze een keer flink verloren hebben).

*Wat kan het team nog leren?* Vrij lopen, samenspelen en elkaar weten te vinden, tijdens de wedstrijd wat minder bescheiden zijn.

*Wat vind je het leukst aan Redichem?* Een gezellige vereniging waar veel georganiseerd wordt voor en door de leden.

*Wat vind je het leukst aan begeleider zijn?* Inspirerend om een enthousiaste groep jongens te begeleiden en wekelijks te zien groeien en zich ontwikkelen in het spel en het plezier dat de jongens daaraan beleven.

*Wil je verder nog iets kwijt?* Dat wij het met elkaar altijd zo leuk mogen hebben zoals het nu is!



## NU OP VOORRAAD, VOETBALKLEDING

Bel voor de laatste stand van zaken, er kunnen al spullen aangeleverd of verkocht zijn. Heeft u belangstelling neem dan contact op met: Peter Schouten, Swaenepol 20 Renkum, 0317-316367 Heeft u nog te kleine voetbalspullen over denk dan aan deze actie, we kunnen andere mensen er weer blij mee maken. Bij voorbaat dank.

### Voetbalschoenen

Adidas		30,31	€ 4,00
Nike		31	€ 4,00
Nike		33 ½	€ 4,00
Adidas		36 2/3	€ 4,00
Nike		36,5	€ 4,00
Nike	Total 90, korte rubber noppen	38 ½	€ 4,00
Nike	Air zoom 90	40	€ 5,00
Adidas		39 1/3	€ 5,00
Kappa		40 2/3	€ 5,00
Hummel rio super	Nieuw, met losse noppen	41 ( 7½ )	€ 15,00
Nike	Tiempo premier	41	€ 4,00
Nike		43	€ 3,00
Puma		43	€ 5,00
Umbro		45	€ 4,00

### Zaalschoenen

Adidas		32	€ 4,00
Adidas		41 1/3	€ 4,00
Adidas		36 2/3	€ 4,00
Celtic		40	€ 4,00

### Overig

Voetbalshirts	Masita, Redichem vorig model	XXXS, XL	€ 3,00
Voetbalbroekjes	Umbro blauw	M	€ 2,00
Voetbalbroekjes	Umbro zwart	176	€ 2,00
Voetbalkousen	Zwart	31-34, 35-38	€ 1,00
Voetbalkousen	Groen of wit	31-34	€ 1,00
Trainingsjas	Holland oranje/wit	152	€ 3,00
Trainingsjas	Pro Touch zwart/wit	128	€ 3,00
Trainingsjas	Pro Touch grijs/rood	140	€ 3,00
Trainingsbroek	Dutchy zwart	140,164	€ 2,00
Scheenbeschermers	Junior en large		€ 1,00
Redichemembleem	Stof, om op shirt of tas te naaien		€ 0.50

## UIT VERVLOGEN TIJDEN

In deze editie van 'Uit Vervlogen Tijden' een karakteristieke foto van onze op 13 februari jl. overleden oud-voorzitter en ereidid Joop van Almenkerk.



*(kijk op de website voor de kleurenfoto)*

Begin jaren '70 nam Joop garage Nederrijn in Heelsum over en werd Sunbeam-dealer. De groene Sunbeam waarmee hij op deze foto is te zien en waarin hij tot twee jaar geleden nog altijd rondreed, dateerde uit die tijd. Kort daarna werd Sunbeam door Chrysler overgenomen en verdween als merk. Joop ging verder als dealer van Honda, maar bleef in de Sunbeam door het dorp rijden.

Joop, Redichem en de Sunbeam waren onafscheidelijk met elkaar verbonden. Met dank aan Lex Maas voor de foto.

## EEN MOOI VERHAAL: SUNBEAM MERCEDES

*Net als foto's zijn er ook verhalen die het jubileumboek niet gehaald hebben. Soms omdat er simpelweg geen ruimte was, soms omdat ze toch net even minder geschikt zijn voor een jubileumboek. Bijdragen zijn welkom [redactie@redichem.nl](mailto:redactie@redichem.nl).*

Aan het eind van de maand februari werd er gelukkig weer gevoetbald. Een belangrijke gebeurtenis in deze maand was het overlijden van Joop van Almenkerk. Zie ook de voorgaande rubriek, vervlogen tijden. Inderdaad gaat de tijd door.

De foto uit die rubriek is geleverd door Lex Maas. Voor hem heeft deze een speciale betekenis. Zijn eerste nieuwe auto was immers een Sunbeam.

Je eerste nieuwe auto, een hele bijzondere aankoop. Voor de duidelijkheid, deze aankoop geschiedde niet bij Van Almenkerk. De Sunbeam werd door de verkoper aan Lex aangetoond als was het een Mercedes. De jonge Maas zag zichzelf al door het landschap zoeven, heuvel op en af als een ware James Dean de vrijheid en de snelheid genietend. Hij kocht de auto.

Na levering en een eerste rit bekeek hij zijn nieuwe aanwinst eens nauwkeurig en constateerde dat de voorklep niet geheel recht in de rest van de carrosserie viel. Hij zat duidelijk scheef. Dus, terug naar de garage waar het euvel werd gemeld.

De garagehouder reageerde ontspannen. "Awel, ja, het is geen Mercedes, he."

De redactie heeft Lex meerdere malen gevraagd om deze rubriek voor zijn rekening te nemen, hetgeen hij telkenmale weigert. Toch is hij bij uitstek in staat een mooi verhaal op te dissen en met een Limburgse smeugheid te vertellen. Vertrouwt u hem eens uw mooie verhaal toe. De kans is groot dat het zo toch ook de redactie bereikt.