

Postadres: postbus 32, 6870 AA Renkum
 Mailadres: redactie@redichem.nl
 Redactie: Wim van Bruxvoort
 Distributie: Jacqueline Middelbos
 Internet: http://www.redichem.nl

Wasserij: NederVeluwe. Telefoon 0317 312 400

Terrein: Wilhelmina Sportpark te Heelsum – tel. clubhuis: 0317 313 903

Hoofdbestuur:

Voorzitter:	Jan Stoel, Haselweg 9, Bennekom	Tel 0655 704 727
Secretaris:	Rinus Tijssen, Tamboer 161, 6866 EH Heelsum secretaris@redichem.nl	Tel 0317 318 205
Wedstrijdsecr.:	Michel Bosveld, Torenlaan 20, Heelsum	Tel 0615 065 655
Penningmeester:	Gijs Beekhuizen, Beukenlaan 21b, Renkum	Tel 0317 317 385
Commissaris PR:	Ton van de Kraats, Houtsniplaan 70, 6875 XZ Doorwerth	Tel 06 52 090 599
Commissaris Jeugd:	Harrald Schneithorst, Berkendreef 1, Renkum	Tel 0317 313 502
Commissaris:	Lex Maas, Bram Streeflandweg 131 Renkum	Tel 0317 312 565
Commissaris:	Erwin Vreman, Beukenlaan 29, Renkum	Tel 0317 312 400
Commissaris:	Gerrit Beekhuizen, Drielse Dijk 11, Heteren	Tel 026 4722 368
Hoofdtrainer:	John van Dijk	
Trainers 2e elftal:	Dick ValkhofBernardus Arpsstraat 16, Heelsum Ton Wareman, Anthonie Kroonweg 21, Heelsum	Tel 0317 312 838
Contributies:	Rik van Maanen, rikvanmaanen@hotmail.com	Tel 0650 268 963
Vertrouwenspersoon:	Harrie Kerkhof, harrie.kerkhof@hetnet.nl	

Jeugdbestuur:

Voorzitter a.i.:	Ton van de Kraats, Houtsniplaan 70, 6875 XZ Doorwerth	Tel 06 52 090 599
Secretaris:	Ineke de Graaf, Schaapsdrift 26 Renkum	Tel 0317 312 782
Penningmeester:	Tom van Roekel, Van Wassenaersheuvel 86, Oosterbeek	Tel 0624 797 392
Technische zaken:	Ton van de Bovenkamp, Reijmerweg 40a, Renkum	Tel 0317 314 305
Wedstrijdsecr. jun:	Nico Heijkamp, Vendelier 1, Heelsum	Tel 0317 313 566
Wedstr.secr. pup.:	Marcel van Weelden, Willem Marisstraat 18, Heelsum	Tel 0317 312 057
Comm. activ. pup:	Rini van Ernst, Eekwal 33, Renkum	Tel 0317 313 595
Comm. activ. jun:	Jan Dorland, Reijmerweg 51, Renkum	Tel 0317 315 424

Ereleden:

J. Aalbers †	J. v. Almenkerk †	T.v.d. Bovenkamp
G. Krol †	W. v.d. Spreng	G. Visser †

VAN DE REDACTIE

“Jou heb ik al!”, eerlijk gezegd krijg ik het niet vaak te horen, en dan nog wel uit de mond van onze eigen voorzitter. Hij zal wel bedoelen “jou moet ik hebben”, dacht ik. Maar ik had het goed verstaan: hij had me al.

Het voetbal leeft op dit moment in onze dorpen gezien het succes van de voetbalplaatjesactie van de PLUS. Hoewel ik dit seizoen even niet speel heb ik wel het veteranen elftal aan voldoende spelers voor de foto geholpen. Een leuk initiatief van Ton Pansier, waar ook nog de nodige uurtjes in zijn gaan zitten.

Maar er wordt ook nog volop gespeeld. Wat een heerlijke voetbaldagen hebben we in maart gehad! En de vooruitzichten zijn goed, want er staan nog flink wat wedstrijden op het programma, en dan nog veel activiteiten als toernooien, sponsorloop, pupillenkamp, onderling toernooi.. en als toetje het WK.

In deze editie van ons clubblad leest u iets over die activiteiten en ook enkele verslagen. Altijd leuk om te lezen hoe andere teams er vanaf brengen. Zet u zelf ook eens tot een verslag van uw elftal, of nodig de spelers uit dit te doen.

Veel leesplezier met deze editie!

Wim van Bruxvoort

CONTRIBUTIES CVV REDICHEM (bedragen per maand)

Met ingang van 1 januari 2008 bedraagt de contributie:

SENIOREN	€	14,50
JUNIOREN	€	10,00
PUPILLEN	€	7,50
NIET-SPELENDE LEDEN	€	4,00
bijdrage tnuueverzorging senioren	€	4,50
bijdrage tenue jeugd	€	1,50

Rekeningnummer 35.50.13.770 t.n.v. CVV Redichem, Renkum.

Lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Opzeggingen schriftelijk voor 1 juni van een kalenderjaar: CVV Redichem, Postbus 32, 6870 AA Renkum.

VAN DE VOORZITTER

Pasen

Het is vrijdag 26 maart en de druk is inmiddels weer opgevoerd. Wim is wel zo eerlijk om te melden dat ik eigenlijk tot maandagavond de tijd heb. Maar goed, de vrijdagmiddag is een goede middag voor beschouwingen.

Volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag en dus Paastoernooi. Als de dag van gisteren herinner ik me deze spannende dagen. Zowel in de vierde, de vijfde alsmede de zesde klas van de lagere school was ik uitverkoren om mee te mogen voetballen bij het schoolelftal van de Albert Schweitzerschool.

Meisjesvoetbal bestond toen nog niet (ze stonden natuurlijk wel langs de lijn...) en het toernooi duurde een volle werkweek van maandag t/m vrijdag. De competitie bestond uit acht deelnemende scholen uit de plaatsen Renkum en Heelsum. De winnaar speelde halve en finales tegen de scholen uit de andere plaatsen van de gemeente Renkum. Dat gebeurde later op zaterdag en doordeweekse avonden.

De weken ervoor speelde je oefenwedstrijden op allerlei veldjes in Renkum en Heelsum. Wie herinnert zich niet het zandveld achter het politiebureau, het veld op de Hank, het grasveld voor het kerkhof op de Groeneweg, de Bart Crumstraat, Heidestein. Je was halve dagen op straat, maar altijd actief. Hangjongeren, wie had daar ooit van gehoord....

De spanning van te voren en de euforie als je in de grote finale kwam. Dat laatste overkwam me in de zesde klas. Een klassieke blunder – bal tussen de benen van onze keeper, ik zal geen namen noemen – voorkwam het absolute heldendom. Prachtige herinneringen van veertig jaar geleden.

Pasen is voor mij ook synoniem aan de Matthäus Passion. Eén van de mooiste muziekstukken die er, wat mij betreft, ooit gemaakt is. Koor en orkest, de solisten, alles vloeit als vanzelfsprekend in elkaar over. Drie uur lang hoop, vrees en dramatiek rond het bijbelse verhaal van de kruisiging van Jezus. We zijn immers van oudsher een christelijke

vereniging, dus om deze thematiek nog eens te benoemen kan mijn inziens geen kwaad.

Ik heb er inmiddels al heel wat bijgewoond. Van Amsterdam tot Apeldoorn, van Bolsward tot Naarden. Het verveeld mij nooit. Er is helaas een tendens tot wat "kleinere" uitvoeringen. Ik ga toch meer voor de grote koren en volle orkestbezettingen.

Morgen is et weer zover. Eerst Ostrabeke thuis op het Wilhelminasportpark en dan naar Muis Sacrum in Arnhem. Hoe mooi kan een zaterdag zijn!

Jan Stoel

VOETBALPLAATJES

Beste leden,

Zoals iedereen inmiddels wel weet is de voetbalplaatjes actie van start gegaan. Ton Pansier van de Plus Supermarkt te Renkum is de initiatiefnemer van deze fantastische actie. Het is een kwestie van boodschappen doen en je krijgt de pakjes met plaatjes erbij. De actie loopt totaal tien weken.

Afgaande op het enthousiasme wat ik overal waarneem en hoeveel er over wordt gepraat, kan het niet anders dan dat het een enorm succes wordt.

Ton Pansier heeft de clubkas behoorlijk gespekt d.m.v. de gratis aanlevering van boeken, die wij op onze beurt aan de leden konden verkopen. Tevens heeft hij alle drie de voetbalclubs toegezegd een bord langs het veld te plaatsen, wat ook weer inkomsten genereert voor de club.

Afgelopen vrijdag sprak ik Ton, en er was sprake van een aanzienlijke omzetstijging in de eerste dagen nadat de actie van start ging.

Hartstikke leuk natuurlijk. Het mes snijdt dus duidelijk aan twee kanten.

Ik wil Ton hartelijk bedanken namens de cvv Redichem en in het bijzonder de sponsorcommissie. Ook wil Michel Bosveld, zijn vrouw Diana en Andy Heijkamp bedanken voor hun gestroomlijnde actie om

iedereen op de foto te krijgen. Jullie hebben er weer een hoop tijd en energie ingestoken.

Het is goed om alle leden te melden (voor zover men dat nog niet wist) dat we met Michel een uitstekende wedstrijdsecretaris, maar tevens zeer goed bestuurslid, in ons midden hebben. Ere wie ere toe komt!

Jan Stoel

BELANGRIJK: BARDIENSTEN

Het wordt de hoogste tijd om aandacht te vragen voor een steeds urgenter wordend probleem. We hebben als spelende senioren allemaal nog maar één verplichting – immers de rest is afgekocht c.q. Uitbesteed – en dat is bardienst draaien. Voor 1 en 2 betekent dat op maandag en donderdag het tasje en sleutels bij Rinus halen en (de dag erop) alles daar weer afleveren.

Heren van 1 en 2, het lijkt helemaal nergens meer op dit jaar! Regelmatig is het tasje dagen zoek. Toevallig zag ik Bob gisteravond consequent zijn plicht vervullen, en dat doet hij altijd, maar meestal staat er niemand achter de bar. Eén of twee keer per jaar, zo moeilijk is dat toch niet?

Op zaterdagen zie ik Gert Beekhuizen steeds vaker noodgrepen toepassen en vooral teruggrijpen op meer en meer dezelfde trouwe mensen.

Zo lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar heren van 3 ,4 en 5: jullie staan ingepland of op de vroege of late zaterdagmiddag en je bent er dan gewoon! Lukt dat niet, dan ben jij in eerste, en het team in tweede instantie verantwoordelijk voor vervanging.

We kunnen eindelijk blijven zeuren, maar het is toch een kleinigheid om je één of twee keer per jaar op te offeren voor de vereniging. Tja, en lukt het niet meer, dan gaan we een professionele partij vragen onze “catering” te verzorgen. Dat zal leiden tot aanzienlijke contributie verhoging. Het zou een schande zijn als het zover moet komen.

namens het Bestuur,
Jan Stoel

LANGS DE VELDEN

Eindelijk de winterstop voorbij en wordt er weer gevoetbald. Monique weer achter de bar, en al is het nog flink koud, we spreken elkaar weer en de vereniging komt weer tot leven. Het is dan wel de vraag, hoe zijn we door de winterstop gekomen? Onze selectie begint tegen Arnhemia, de staartclub, dus zijn de risico's niet te groot.

Redichem gaat, met wat invallers door blessures onwennig van start en de eerste helft is niet om aan te zien. Het was moeilijk te zien wie er nu eigenlijk onderaan stond in 4B. Gelukkig scoort Jeroen een mooi doelpunt uit een eigen actie, maar daar was alles ook mee gezegd.

In de rust zet John even de puntjes op de i en weet Redichem weer hoe het moet, meer over de vleugels en veld breed houden. Arnhemia is dan geen partij meer en Redichem loopt uit naar 7-0 via doelpunten van Jules (hij weer), Bart drie maal, Wesley en Bert.

Actueel

U heeft vast de laatste tijd berichten gelezen over misbruik van jongeren in afhankelijke situaties, bijvoorbeeld binnen de katholieke kerk of een zwemleraar of op een school. Mijn vrouw zegt dan altijd "begrijp jij dat nou?" Nee, ik begrijp dat niet, maar realiseer mij wel dat dit soort dingen ook binnen je eigen omgeving kunnen gebeuren. Neem ons jeugdkamp. We organiseren dat al twintig jaar en gooien bijvoorbeeld 's avonds zonder problemen de hele meute in hun blote kont collectief onder de douche.

Daar heb ik indertijd samen met Ton van de Bovenkamp wel over nagedacht: oppassen dat er geen praatjes ontstaan, opletten wat er om je heen gebeurt, want ieder incident tast je goede naam aan. Misschien goed om er nog eens op te wijzen dat Redichem al jaren geleden Harry Kerkhof heeft gevraagd om binnen de vereniging als vertrouwensman beschikbaar te zijn. Ben ik dan bang dat er binnen de vereniging iets gebeurt? Welnee, binnen Redichem heerst een goede ethiek bij sportbeleving en door het eens aan de orde te stellen blijven we ons er van bewust dat te handhaven door kritisch op elkaar te blijven.

Over hoe praatjes kunnen ontstaan heb ik een mooi voorbeeld. Bij ons eerste jeugdkamp ging de directeur van Heidestein mee als kok in de

keuken en voor de EHBO. Hij had, vanuit zijn functie, daarvoor alle diploma's. Bij de superstar, het onderdeel hoogspringen, kwam Sjoerd Eefting ongelukkig terecht en bezeerde zijn pols. EHBO erbij, diagnose: gekneusd. Mitella om en rustig, zo hoeven we niet meer naar de dokter. Zondagavond na thuiskomst krijg ik moeder Eefting, zelf een verpleegster, aan de telefoon, "Wat is dat voor raars bij Redichem, hoe kun je de kok nu naar een blessure laten kijken?" Gelukkig kon ik het haar allemaal uitleggen en recht zetten, maar zo makkelijk komen dus de praatjes in de wereld!

Wodanseck

Terug naar het voetbal. Wodanseck komt op bezoek en dat is altijd wat derby-achtig. Vroeger kenden de spelers van beide partijen elkaar en begon de wedstrijd altijd vriendelijk. "Hallo, hoe gaat het?" en zo meer. Voor Redichem er achter was dat er ook nog gevoetbald moest worden had Wodanseck er dan er al één in liggen. Nu is de situatie wat anders.

Wodanseck heeft een jong elftal dat eigenlijk voor niemand partij is en kiest er dus nu voor om uitsluitend te verdedigen. Daardoor is het heel druk in het strafschopgebied en is er eigenlijk geen doorkomen aan. Redichem wist in eerste instantie geen raad met de situatie en bleef proberen door het midden er door te komen, wat weinig kansen opleverde.

Pas in de tweede helft na wat wisselingen gaat Redichem zijn vleugels gebruiken en ontstaan er kansen. Maar die gaan er nog niet in en zo ploeteren we door tot in blessuretijd. Dan krijgt Redichem een vrije trap. Jeroen achter de bal, en die valt voor het doel voor de voeten van Jules. Die denkt er niet over na, haalt uit, 1-0, en terecht! De concurrentie om ons heen laat punten liggen en dus staan we op de derde plaats, nu wordt het echt interessant.

Harskamp

Harskamp is onze volgende tegenstander, daar hebben we al jaren niet meer gespeeld. De laatste wedstrijd was niet de makkelijkste, maar toch heb ik wel vertrouwen deze keer. Beide partijen proberen er vanaf het begin een voetballende wedstrijd van te maken. Redichem oogt wat sterker, maar we blijven door het midden aanvallen en komen voor de rust niet tot scoren terwijl Harskamp een heel mooie kans krijgt die Jasper net weet te stoppen.

In de rust zal John van Dijk wel even de mond hebben open gedaan, want daarna ging Redichem spelen zoals hij dat besteld had. Mooie aanvallen over de vleugels via opkomende backs en met mooie doelpunten van Wesley, twee maal Bart en Sander is het na twintig minuten 0-4. Dan krijgt Harskamp een vrije trap die snel wordt genomen, niemand let op en dus 1-4, jammer. Jules kopt dan nog een voorzet van Wouter binnen voor 1-5. Dan wéér een onoplettendheid van Redichem waaruit Harskamp eenvoudig scoort, 2-5. We sluiten af met een corner van Wesley die Bart mooi inkopt, 2-6. Een duidelijke overwinning die eigenlijk 0-6 had moeten zijn. Die tweede helft speelden we heel goed.

Ostrabeke



Dan komt Ostrabeke. In het verleden altijd een moeilijke tegenstander en voor ons toch ook een derby. Redichem pakt de wedstrijd direct goed op en zet het spel van de tweede helft bij Harskamp nu door. Na 25 minuten heeft Bart zijn hattrick – een zuivere – gescoord. Ostrabeke is

voor Redichem in deze vorm geen partij. Jules pakt weer zijn goaltje mee en we rusten met 4-0.

Wouter scoort dan direct na rust. Velen hebben dat gemist, en direct daarna kopt hij nog een voorzet van Martin in, 6-0. Daar blijft het bij, de trainer geeft dan de bank speelminuten waarmee het systeem uit de ploeg raakt. Weer drie punten en goed gespeeld!

We hebben nu goede kansen op de nacompetitie, al krijgen we alle concurrenten nog. Redichem speelt nu heel goed, dus mogen we vertrouwen hebben wanneer we dit vast kunnen houden.

Het is gelukkig ook beter weer geworden, dat maakt het een stuk vriendelijker langs de lijn. We spreken elkaar daar dan wel weer.

Chis van Heijst



17 MEI – 25e SPONSORLOOP REDICHEM – 17 MEI

Dit jaar organiseren we natuurlijk weer de jaarlijkse sponsorloop. Een bijzondere want dit jaar is de zilveren editie en daar mogen we best trots op zijn. De sponsorloop is in al die jaren tot een belangrijk evenement uitgegroeid. In de afgelopen 25 jaren hebben natuurlijk veel eredivisie keepers onder “onze” lat gestaan.

Wie kan zich niet zijn penalty herinneren tegen Stanley Menzo of Hans van Breukelen, de gezelligheid van Jim van Fessum, Gabor Babos in de regen of vorig jaar Vitesse ster Piet Velthuizen. Veel deelnemers nemen vaak hun sponsor mee, een drukte van belang, een gezellige avond, en natuurlijk hebben 25 edities sponsorloop een geweldige positieve financiële invloed gehad op onze vereniging.



Dit jaar hebben we dan ook extra ons best gedaan om een topkeeper uit te nodigen, en dat is gelukt! Op dit moment is er geen speler die meer duels in de eredivisie voor één club heeft gespeeld en dan praten we over meer dan 540 wedstrijden. Daarnaast heeft onze gast al 36 Europacup wedstrijden gespeeld en heeft zijn uitstekende spel al geleid tot een uitverkiezing in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het WK in Zuid-Afrika.

Vanaf 1991 vast onder de lat bij FC Twente. Slechts een jaartje vreemd gegaan bij Ajax Amsterdam waar zijn talenten nooit juist zijn beoordeeld, icoon uit de achterhoek, een echte Tukker, geboren in Lichtenvoorde op 20 oktober 1970, 184 cm lang en 84 kilo zwaar en nog volop in de strijd om het landskampioenschap van Nederland. Met veel plezier en trots presenteren we dit jaar bij de jubileum editie van de Redichem sponsorloop: Sander Boschker

Het hoogtepunt – tot nu toe – uit de carrière van Sander is de KNVB bekerfinale van 2001 tegen PSV waarin hij drie penalty's achter elkaar stopte. Een echte penalty-killer dus, dat belooft wat voor dit jaar.

Alle deelnemers aan de sponsorloop krijgen de gelegenheid om een strafschoep te nemen op de keeper van de mogelijk landskampioen 2009-2010 en één van de doelmannen van het Nederlands elftal deze zomer. Ook een fotootje zit er nog wel in. Zorg voor een mooie bijdrage zodat we **een geslaagde 25ste Redichem sponsorloop** kunnen bijschrijven.

Half april krijgt iedereen van de leiders het gebruikelijke deelname formulier met daarop alle reglementen en aanvangstijden.

Tot maandagavond 17 mei!

Het Sponsorloop team

PUPILLENWEEKEND

Het Pupillenweekend is één van de grootste jaarlijks terugkerende activiteiten binnen de vereniging geworden. Dit jaar gaan we zelfs al voor de twintigste keer “op kamp”. Tijd voor een kleine terugblik.

In de jaren '80 gingen we met de pupillen als afsluiting van het seizoen altijd een dagje naar een pretpark. Afwisselend naar De Efteling, Ponymark Slagharen, Hellendoorn en zelfs eens naar Bobbejaanland in België.

Chris van Heijst – destijds pupillenleider – kwam toen met het voorstel dit patroon eens te doorbreken en een heel weekend met de pupillen weg te gaan. Dat was natuurlijk een hele stap. Het was in 1990 al de bedoeling om voor het eerst een weekend te gaan, maar het lukte toen niet om een geschikte accommodatie te vinden. We hadden natuurlijk wel wat eisen. Er moest minimaal een groot voetbalveld in de buurt zijn. In 1991 lukte dat wel, en hoe.

De naam St. Anthonis is inmiddels bij een heel groot aantal Redichemmers bekend. De accommodatie zelf heette overigens “De Peelrand”, maar dat is minder blijven hangen. Elf jaar lang waren wij daar te gast en dat beviel wederzijds uitstekend. Door het overlijden van de eigenaar stopte helaas de exploitatie van de kampeerboerderij en staan er op het terrein inmiddels bungalows.

Kijken we op de deelnemerslijst van het eerste jaar, dan vinden we daar spelers van het huidige eerste elftal terug, maar ook van de lagere elftallen en zelfs de shirtsponsor van het 1e. Eerste elftalspelers Bart Bovendeur, Joran Lise en Jules Schoemaker, staan zelfs 6x op de deelnemerslijsten. Onder andere David ten Böhmer, Kerim Hoorweg en Erik Willems, die momenteel op een lager niveau acteren, zien we ook op de deelnemerslijst van 1991.

“St. Anthonis” bestaat dus niet meer en tot vorig jaar zijn we op zoek geweest naar een ander adres, waar we ons “thuis” voelen. Aan de reacties van leiders/ouders merken we dat we hierin zijn geslaagd. Ook dit jaar gaan we dus weer naar groepsaccommodatie Brabantbos in Lierop en we kunnen ook al wel melden dat Redichem daar voor 2011 ook al in de boeken staat.

Maar eerst dus dit jaar. We gaan het weekend van 25 – 27 juni en alle pupillen hebben inmiddels een aanmeldingsformulier ontvangen. Mocht je om de één of andere reden geen formulier ontvangen hebben, dan kun je contact opnemen met één van de leden van de kampcommissie, die bestaat uit: Casper Bosveld, Ton van de Bovenkamp, Helma van Ernst en Henriëtte Sieders.

Ook voor vragen kun je bij deze personen terecht.

Wil je dit jaar (weer) mee dan kun je je aanmeldingsformulier tot uiterlijk **19 APRIL 2010** inleveren bij je teamleider of in de kopijbus in het clubhuis. De inschrijving is eerst definitief nadat het kampgeld tijdig door ons is ontvangen.



Aannemingsbedrijf
H. van den Born b.v.

KOPIJ CLUBBLAD #8 VOOR 25 APRIL 2010

redactie@redichem.nl

NU OP VOORRAAD, VOETBALKLEDING

Bel voor de laatste stand van zaken, er kunnen al spullen aangeleverd of verkocht zijn. Heeft u belangstelling neem dan contact op met: Peter Schouten, Swaenepol 20 Renkum, 0317-316367 Heeft u nog te kleine voetbalspullen over denk dan aan deze actie, we kunnen andere mensen er weer blij mee maken. Bij voorbaat dank.

Voetbalschoenen

Adidas		30	€ 4,00
Nike		31	€ 4,00
Nike	Total 90, korte rubber noppen	38 ½	€ 4,00
Hummel rio super	Nieuw, met losse noppen	41 (7½)	€ 15,00
Nike	Tiempo premier	41	€ 4,00
Nike		43	€ 3,00
Puma		43	€ 5,00
Umbro		45	€ 4,00

Zaalschoenen

Adidas		41 1/3	€ 4,00
Adidas		36 2/3	€ 4,00
Celtic		40	€ 4,00

Overig

Voetbalshirts	Masita, Redichem vorig model	XXXS, XL	€ 3,00
Voetbalbroekjes	Umbro blauw	M	€ 2,00
Voetbalbroekjes	Umbro zwart	176	€ 2,00
Voetbalkousen	Zwart	31-34, 35-38	€ 1,00
Voetbalkousen	Groen	31-34	€ 1,00
Trainingsjas	Holland oranje/wit	152	€ 3,00
Trainingsjas	Pro Touch zwart/wit	128	€ 3,00
Trainingsjas	Pro Touch grijs/rood	140	€ 3,00
Trainingsbroek	Dutchy zwart	140,164	€ 2,00
Scheenbeschermers	Junior en large		€ 1,00
Redichemembleem	Stof, om op shirt of tas te naaien		€ 0.50

DIK VALKHOF BLIJFT TRAINER BIJ REDICHEM

Nadat onlangs duidelijkheid is gekomen in de invulling van de vacature hoofdtrainer bij Redichem in de persoon van Ton Wareman, is nu ook de trainer voor ons tweede elftal vastgelegd. Na enkele gesprekken met Dik Valkhof, werd overeenstemming met hem bereikt voor het nieuwe seizoen 2010-2011. Het bestuur is verheugd dat Dik besloten heeft bij onze vereniging te blijven en zo te zorgen voor continuïteit.

Dik is bekend binnen de vereniging, hij heeft tot nu toe prima gewerkt met de selectie van het tweede elftal en al de nodige successen geboekt. Van groot belang is de goede samenwerking tussen Ton en Dik en dat kan uiteindelijk alleen maar leiden tot nog meer successen! We kunnen als vereniging trots zijn op het in huis hebben van deze twee toppers! Wij wensen Dik heel veel succes.

EEN MOOI VERHAAL: BALAANNAME

Net als foto's zijn er ook verhalen die het jubileumboek niet gehaald hebben. Soms omdat er simpelweg geen ruimte was, soms omdat ze toch net even minder geschikt zijn voor een jubileumboek. Bijdragen zijn welkom redactie@redichem.nl.

In de vorige editie berichtten we dat mooie verhalen aan Lex Maas verteld konden worden. Hij zou ze dan aan de redactie doorvertellen, zo was ons idee. De redactie voert de druk op om de heer Maas bij het clubblad te betrekken. Met vooralsnog weinig resultaat.

Vervolgens kwam uw redacteur op het lumineuze idee om dan maar telkens een mooi verhaal over Lex zelf te vertellen, en dit vol te houden totdat hij deze rubriek overneemt. Op een zaterdagmiddag vertelde uw redacteur dat hem ook. Het liet Lex geheel koud. "Je doet maar", zei hij schouderophalend terwijl hij met genoeg een slok nam van zijn Leffe Blond, die hem door de redactie was aangeboden.

Nu is het maar de vraag of we de lezer hiermee plezieren? Maar we gaan het toch proberen. Tenminste nog een keer.

Enkele jaargangen terug ontving de redactie bijdragen van de heer Wijs. Hierop werd door Lex Maas regelmatig gereageerd. De heer Wijs was een oude chagrijnige mopperpot die zijn bijdragen staakte op verzoek

van de redactie. ("Het heeft geen zin Bennie, stop er maar mee. Niemand leest jouw bijdragen met plezier".)

Ooit schreef de heer Wijs dat hij zich herinnerde welk een heerlijk gevoel het was om een hoge bal die op je af kwam perfect aan te nemen. De reactie van Lex Maas hierop is nog nooit gepubliceerd, tot op dit moment.

Ook Lex had zo'n moment. Als verdediger zag hij een hoge uittrap van de keeper op zich afkomen. Hij zou die bal zou op de borst aannemen. Een pasje achteruit, het lijf rechtop en de borst vooruit. Maar de bal leek toch net iets te hoog te komen, dus toch beter gekopt.

Lex kwam naar voren maar besepte dat het te laat was om te koppen. Dan toch maar op de borst aannemen. Helaas was er voor nog een bedenking te weinig tijd. Terwijl het hoofd omhoog ging landde de bal tussen hoofd en borst in, op het strottehoofd van Lex. Voorwaar geen aangename plek om een hoge bal te ontvangen.

Al rochelend en proestend kwam Lex naar adem happend overeind. Hij was vooral verbaasd over het gebrek aan medeleven van zijn medespelers. Zij waren ook zo'n beetje dubbel geklapt, maar dan van het lachen. Een amusante sport, dat voetbal.

