

Postadres: postbus 32, 6870 AA Renkum
Mailadres: redactie@redichem.nl
Redactie: Wim van Bruxvoort
Distributie: Jacqueline Middelbos
Internet: <http://www.redichem.nl>
Wasserij: NederVeluwe. Telefoon 0317 312 400

Terrein: Wilhelmina Sportpark te Heelsum – tel. clubhuis: 0317 313 903

Hoofdbestuur:

Voorzitter:	Jan Stoel, Haselweg 9, Bennekom	Tel 0655 704 727
Secretaris:	Rinus Tijssen, Tamboer 161, 6866 EH Heelsum secretaris@redichem.nl	Tel 0317 318 205
Wedstrijdsecr.:	Michel Bosveld, Torenlaan 20, Heelsum	Tel 0615 065 655
Penningmeester:	Gijs Beekhuizen, Beukenlaan 21b, Renkum	Tel 0317 317 385
Commissaris:	Lex Maas, Bram Streeflandweg 131 Renkum	Tel 0317 312 565
Commissaris:	Erwin Vreman, Beukenlaan 29, Renkum	Tel 0317 312 400
Commissaris:	Gerrit Beekhuizen, Drielse Dijk 11, Heteren	Tel 026 4722 368
Hoofdtrainer:	Ton Wareman, Anthonie Kroonweg 21, Heelsum	
Trainers 2e elftal:	Dick ValkhofBernardus Arpsstraat 16, Heelsum	Tel 0317 312 838
Contributies:	Rik van Maanen, rikvanmaanen@hotmail.com	Tel 0650 268 963
Vertrouwenspersoon:	Harrie Kerkhof, harrie.kerkhof@hetnet.nl	

Jeugdbestuur:

Voorzitter.:	Hans Willemsen, De Meent 2, Renkum	Tel 0317 317 301
Secretaris:	a.i. Rinus Tijssen, Tamboer 161, 6866 EH Heelsum	Tel 0317 318 205
Technische zaken:	Ton van de Bovenkamp, Reijmerweg 40a, Renkum	Tel 0317 314 305
Wedstrijdsecr. jun:	vacature	
Wedstr.secr. pup.:	Marcel van Weelden, Willem Marisstraat 18, Heelsum	Tel 0317 312 057
Commissaris:	Rini van Ernst, Eekwal 33, Renkum	Tel 0317 313 595

Ereleden:

J. Aalbers †	J. v. Almenkerk †	T.v.d. Bovenkamp
G. Krol †	W. v.d. Spreng	G. Visser †

VAN DE REDACTIE

“Was er maar weer een nieuw clubblad” zei het Redichem-lid en FLITS, daar lag het in de bus! Na het lezen van dit clubblad zal deze opening duidelijk zijn. Ook kom je dan te weten of Selco, Lago en Jjinilz nieuwe Redichem-talenten zijn, ernstige spelfouten dan wel onderdeel van een nieuwe rubriek in het clubblad.

De brede beschouwing van Chris van Heijst is ook weer terug te vinden en met maar weinig wedstrijden waaiert zijn interesse weer alle kanten op. Hij schrijft in de zeer directe stijl die we van hem gewend zijn. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, laten we er voorzichtig mee om gaan. Zoals Chris van “Hoog en Laag” echte journalistiek verwacht, hebt u misschien hoge verwachtingen van het clubblad. Laten we echter voor ogen houden dat het een verenigingsuitgave is met informatie en verslagen over wat er bij ons als vereniging gebeurt. Bijvoorbeeld het debuut van de F4!

Er staan weer tal van activiteiten voor de deur: sponsorloop, feestavond. De aankondigingen zijn te vinden in deze editie.

De redactie bedankt de inzenders van kopij en wenst iedereen veel leesplezier hiermee.

Wim van Bruxvoort

CONTRIBUTIES CVV REDICHEM (bedragen per maand)

Met ingang van 1 januari 2008 bedraagt de contributie:

SENIOREN	€	14,50
JUNIOREN	€	10,00
PU PILLEN	€	7,50
NIET-SPELENDE LEDEN	€	4,00
bijdrage tenueverzorging senioren	€	4,50
bijdrage tenue jeugd	€	1,50

Rekeningnummer 35.50.13.770 t.n.v. CVV Redichem, Renkum.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Opzeggingen schriftelijk voor 1 juni van een kalenderjaar: CVV Redichem, Postbus 32, 6870 AA Renkum.

VAN DE VOORZITTER

Beste voetbalvrienden,

Het is nu 1 maart en ik ben al drie maal gemaand door de redactie. Waar blijft je bijdrage? Wel, soms komt het niet uit, soms heb je, eerlijk gezegd, geen inspiratie. Maar het feit dat we de wintermaanden vandaag weer achter ons laten, stemt mij tot grote tevredenheid.

Ik ben een groot liefhebber van wintersporten, maar die bijbehorende kou, en die is daarmee nou eenmaal onverbreekelijk verbonden, gaat mij steeds meer tegen staan. En het begon al vroeg. Reeds in november deden sneeuw en koude hun intrede. Vanaf die tijd hebben we eigenlijk niet meer in competitieverband gevoetbald. Drie maanden lang weinig kantine-inkomsten, en dat doet zich voelen.

Het vervelende is dat nu alles weer geforceerd moet worden afgewerkt en dat we vervolgens eind april al weer klaar zijn. Ik ben dan ook een warm pleitbezorger van een competitie die maximaal tot half november doorloopt en vervolgens van maart tot en met mei, desnoods juni.

Dat gevoetbal in de winter bij drie graden en regen, de terugkeer in het veld na de rust..., het kan me gestolen worden. Waarom kan dat niet KNVB? Waarom moeten altijd die velden worden gespaard in de zomer, terwijl ze dan het meest veerkrachtig zijn?

Ik ken de argumenten van zowel KNVB alsmede de Gemeente maar al te goed, maar tijden en technieken veranderen (kunstgras), maar voetballen (en wielrennen) in een dun shirtje is toch tien keer leuker dan met vier lagen over elkaar. Het zal wel met mijn leeftijd te maken hebben.

We hadden weer een geweldige nieuwjaarsreceptie. Voetballen was echt uitgesloten dit keer. Dus toen maar een dart-/sjoel- en kaartmiddag. We waren best wat huiverig voor de opkomst, maar het tegenovergestelde gebeurde: de kantine pulde uit, de stemming was opperbest en we draaiden een prima omzet.

Normaliter hadden we de laatste jaren een Kerst-Klaasavond. Het wordt nu een Paas-Haasfeest. Georganiseerd door onder meer Henk van Almenkerk lijkt me dat op voorhand een prima initiatief.

Helaas bereikte ons begin januari ook weer een minder mooi bericht. Jeugdleider, en vooral vader, Arnoud Vons is ernstig ziek. Waarom toch iedere keer die onrechtvaardigheid bij ook nog eens veel te jonge

mensen? Arnoud is de strijd inmiddels vol aangegaan, iets waar we met z'n allen veel respect voor moeten hebben. Ik, maar vooral wij als vereniging zijnde, wensen Arnoud veel sterkte toe.

Tenslotte wil ik vast een warm pleidooi houden voor de 26e sponsorloop, die zoals het er nu naar uitziet, op maandag 16 mei zal worden gehouden. Noteren dus vast in de agenda. Ik heb van Henk van Almenkerk al iets gehoord over de mogelijke keeper... Het belooft weer een mooie avond te worden!

Jan Stoel

FEESTAVOND ZATERDAG 9 APRIL

Noteer maar vast in de agenda de jaarlijkse feestavond op zaterdag 9 april. Net als de Kerstklaas-edities maar dan toch weer anders mede omdat Harrold een jaartje overslaat. Het wordt zeker een top avond met humor, DJ Jordy en we zijn bezig om een artiest te strikken.

De aankleding zal helemaal in het teken staan "Ik hou van Holland" dus veel rood, wit, blauw en oranje. Verder natuurlijk tulpen, bavaria babes, haring, drop en klompen.

Voor de liefhebbers: natuurlijk gaan ook weer dobbelen, neem een cadeautje mee van maximaal € 5,- en wie weet waar je mee naar huis gaat.

Wij rekenen op een volle bak. Noteer je naam zodra de intekenlijst in de kantine hangt en maak een ander ook enthousiast. Iedereen is welkom!



LANGS DE VELDEN

Eindelijk weer eens een echte winter met witte kerst, maar als de sneeuw blijft liggen is de aardigheid er gauw af voor de voetballers. Zeker wanneer het zo lang duurt dat trainen voor lange tijd niet echt meer mogelijk is. Dan wreekt zich natuurlijk de afwezigheid van een kunstgrasveld. In de gemeenten om ons heen zie je kunstgrasvelden steeds meer verschijnen, maar niet in Renkum. Verenigingsbestuurders zijn niet in staat om het eens te worden richting Gemeente, en de laatste vindt dat wel goed, dan hoeft er ook niets te gebeuren.

In een vorig clubblad noemde ik "Hoog en Laag" het plaatselijke sufferdje, overigens zonder enige bedoeling. Tot mijn verbazing werd ik gebeld door H en L met de mededeling dat zij mij dit kwalijk namen. Ik was natuurlijk al blij weer een lezer te hebben. Vooral toen zij mij vertelden altijd het clubblad te lezen heb ik hen beloofd dit in een volgend clubblad uit te leggen. In de eerste plaats hebben zij mij niets kwalijk te nemen, want er is ook nog zo iets als vrijheid van meningsuiting in dit land en dat hoor je te weten wanneer je een blaadje vol schrijft!

Hoog en Laag is een gratis advertentieblad, waarin de achterzijde van de advertenties moet worden volgeschreven anders ziet het er zo incompleet uit en leest niemand het, dus wordt geplaatst wat anderen aanleveren. Daarbij wat lokale sport, om het interessant te maken, allemaal niets mis mee. Dan heeft H en L ook nog een contract met de gemeente Renkum voor het plaatsen van het gemeentenuws en is daarmee handlanger van de gemeente geworden. Laten we eerlijk zijn, een krant die zichzelf respecteert plaats toch geen mededeling met foto op de voorpagina van burgemeester Gebben die bij bakker huppeldepup en nieuw koekje introduceert in de gemeente Renkum?

Nee, Hoog en Laag, wanneer je respect wilt hebben dan bedrijf je echte journalistiek. U zegt ons clubblad te lezen, ik heb al eens eerder gezegd dat de clubs in Renkum sinds 1980 zelf kleedkamers bouwen, betalen en onderhouden, terwijl de clubs in Oosterbeek tot voor kort gratis al die jaren gebruik hebben gemaakt van kleedkamers op kosten van de gemeente.

Als journalist zou je dan zeggen "discriminatie, bevoordeling, wellicht machtsmisbruik", in ieder geval de moeite waard om uit te zoeken en aan de kaak te stellen. Welke wethouders waren hiervoor verantwoordelijk, welke sportambtenaar heeft zitten slapen? Moeilijk om uit te zoeken? Wel eens van de wet openbaarheid van bestuur gehoord?

Kortom het zal u duidelijk zijn waarom ik u het lokale sufferdje noem en dat blijf ik doen zolang U zich blijft manifesteren als dociele volger van uw adverteerders.

Na een hartstochtelijke oproep van de jeugdvoorzitter om scheidsrechters voor de D en C elftallen heb ik mij laten verleiden om een aantal wedstrijden te fluiten. Dat zouden veel meer mensen moeten doen want het is eigenlijk heel leuk. Mijn eerste wedstrijd was D1 tegen Bennekom D4 's morgens om 9.00 uur. Ik moet dan om zeven uur op, wat ik niet meer gewend ben. De temperatuur was +2, als scheidsrechter kun je niet met de handen in de zakken lopen, dus had ik na tien minuten al spijt dat ik de handschoenen vergeten had. De leider van Bennekom zei voor de wedstrijd "laten we er een leuke wedstrijd van maken", waarna hij bij mijn eerste beslissing meteen luidkeels begon te protesteren, gesteund door de meegebrachte ouders. De spelertjes namen het al snel over waardoor het eigenlijk een vervelende wedstrijd werd. Ach, je kent het wel: "Scheids bril vergeten?", enzovoort. Qua voetbal was het een heel leuke wedstrijd, 3-3. Eigenlijk verdiende Redichem te winnen, Bennekom scoorde de gelijkmaker uit een vrije trap een minuut voor tijd voor een overtreding waar ik eigenlijk niet voor had moeten fluiten. Ik heb er nog slecht van geslapen ook.

De competitie is weer gestart. Jammer, maar ik miste de wedstrijd tegen Ostrabeke. Mijn vrouw was jarig en mijn huwelijk wil ik niet riskeren. Volgens de kranten een terechte overwinning voor Ostrabeke. Een week later, Redichem was vrij, heb ik DUNO-Ostrabeke gezien, 0-0. Daar veel mensen gesproken die vonden dat Redichem ook van Ostrabeke had kunnen winnen. Dat geeft mij moet voor de rest van de competitie.

Wodanseck komt op bezoek en dan moet er gewonnen worden. Dat gebeurt dan ook, 5-1. De manier waarop verdient geen schoonheidsprijs. Dit was een mooie gelegenheid om combinatievoetbal te laten zien maar het bleef bij één knappe aanval, beslist geen voetbal voor een aspirant derde klasser. Het wordt tijd dat er nu eens een team komt te staan. Volgende week Veluwse Boys, dat wordt een wedstrijd van de waarheid.

In de krant las ik dat de PVV uitspraken deed over competitievervalsing door het gebruik van kunstgrasvelden. Je ziet tegenwoordig meer dat vooral Tweede Kamerleden menen zich overal mee te moeten bemoeien. Een niet te stuiten zin van politici en ambtenaren om het de burger alleen maar lastiger te maken. Toch moeten we daar paal en perk aan stellen,

want als dit zo door gaat eindigt het er mee dat seks alleen nog mag met helm, knie- en elleboogbeschermers. Nu maakt het voor mij op mijn leeftijd niet zoveel uit, maar wanneer je wat jonger bent zou ik me daar echt zorgen om gaan maken.

Dan op naar Veluwe Boys, 80 km heen en terug, dus een echte uitwedstrijd. Bij mijn vertrek uit Heesum scheen de zon, dus vond ik een paraplu niet nodig en daar zou ik spijt van krijgen want met het eerste fluitsignaal van de scheids begon het te regenen. En het zou niet meer ophouden ook! Redichem was duidelijk de sterkste in de eerste helft. De wedstrijd speelde zich voornamelijk af op de helft van de Boys en Redichem maar combineren, weinig of geen schoten op doel. Het duurde tot de laatste minuut voor rust dat Wouter uithaalt op een voorzet van Mitchel, 0-1. Een mooi moment om te scoren. Maar helaas, vlak na rust, ik zocht nog naar mijn paraplu, wordt de 1-1 ingekopt uit een corner. De wedstrijd is nu meer in evenwicht want de tegenpartij gaat er nu wat fysieker tegen aan en er ontstaan kansen voor beide doelen. Gelukkig vindt in de 65e minuut Martin broer Wouter die niet aarzelt: 1-2. Maar daar is de wedstrijd niet mee gespeeld. Veluwe Boys blijft het proberen met kansen voor beide partijen. Pas in de laatste minuut weet Mitchel door goed doorzetten te scoren, 2-4 en zijn de drie punten binnen. Tussentijds werd ook nog de 1-3 en 2-3 gescoord, maar dat was een toegift voor de aanwezigen, wie ook dit soort dingen wil zien moet zelf komen kijken. Drijfnaat en voldaan naar huis, het gaat helemaal niet zo slecht met Redichem!

Chris van Heijst

KIJK VOOR NOG VEEL MEER VERSLAGEN OP DE WEBSITE:

WWW.REDICHEM.NL

EMAIL: **REDACTIE@REDICHEM.NL**

KOPIJ VOLGENDE EDITIE: 25 MAART 2011



SPONSORLOOP MAANDAG 16 MEI 2011

Voor de 26e keer organiseert CVV Redichem de jaarlijkse sponsorloop.

Welke bekende keeper verdedigt dit jaar ons doel?

Noteer jij 16 mei in je agenda... Wij zorgen voor een keeper van naam!

Tot dan.

De sponsorloopcommissie

ER WAS EENS...

Er was eens een voetballertje bij een kleine amateurclub. Het voetballertje trainde graag en speelde graag zijn wedstrijdes.

Maar tijdens de wedstrijd ergerde hij zich nogal aan de grensrechter, die in zijn ogen constant de verkeerde beslissingen nam. "Als ik die grensrechter was...", dacht het voetballertje. FLITS, een felle lichtflits schoot door de lucht, en plots stond het voetballertje met een vlag langs de lijn! Hij probeerde op één lijn te blijven en tegelijkertijd de bal, verdedigers en aanvallers in de gaten te houden. Het bleek niet mee te vallen. Zowel het publiek als de spelers betwistten zijn beslissingen en ook de scheidsrechter, die maar niet met het spel mee liep, negeerde hem.

"Als ik die scheidsrechter was...", dacht het voetballertje. FLITS, en plots stond het voetballertje met een fluit in zijn mond op het veld. Hij rende met het spel mee, probeerde een schwalbe van een overtreding te onderscheiden, maar ook dat viel niet mee. Was het nou wel of geen buitenspel, dacht hij en float. De spelers en trainer reageerden boos. "Als ik de trainer was....", dacht het voetballertje.

FLITS, en plots was het voetballertje de trainer geworden. Hij liet zijn verdediging niet meer op buitenspel spelen en koos voor een andere tactiek. Dat viel niet mee, de spelers begrepen niet wat hij bedoelde en hij

moest keuzes maken voor de wissels, want er konden er maar elf tegelijk spelen. Sommige spelers morden, en de supporters wisten het na de wedstrijd allemaal beter en iedereen had een mening. “Was ik maar leider” dacht het voetballertje.

FLITS, en plots was het voetballertje leider. Na de wedstrijd haalde de leider de hoekvlaggen van het veld en kwam de verlaten kleedkamer binnen. Het voetballertje verzamelde de vuile kleding die de spelers op de grond hadden achtergelaten, ruimde de rommel op en maakte de kleedkamer schoon. “Nog even een colaatje drinken in de kantine” dacht het voetballertje, maar het was al zo laat geworden dat de kantine al dicht ging. “Als ik kantinemedewerker was ...”, dacht het voetballertje.

FLITS, en plots was het voetballertje kantinemedewerker. Doordeweeks ging hij naar de kantine zijn om de spullen van de leveranciers in ontvangst te nemen. Op zaterdagochtend moest het voetballertje vroeg zijn bed uit om de kantine om 8:00 te openen. Hij maakte een barrooster voor de spelers, maar moest veel improviseren doordat sommige spelers verzuimden hun dienst te draaien. Hij stond hele dagen achter de bar maar kreeg vaak opmerkingen van spelers en supporters waarom de kantine al zo vroeg dicht ging en doordeweeks zo weinig open was. ‘Als ik in het bestuur zat’, dacht het voetballertje.

FLITS, en plots was het voetballertje bestuurslid. Hij moest naar vergaderingen van de KNVB en van de gemeente en voldoen aan alle wettelijke regeltjes. Moest scheidsrechters regelen en wedstrijden coördineren, teams indelen, trainers en leiders zoeken, toernooien organiseren, de ledenadministratie bijhouden en sponsors zoeken.

Het voetballertje zuchtte diep: “Het valt niet mee om grensrechter, scheidsrechter, trainer, leider, kantinemedewerker of bestuurslid te zijn. Kon ik maar iets zijn wat eenvoudig en leuk is”.

En FLITS, plots was het voetballertje... weer voetballertje! En hij speelde en trainde elke week weer met veel plezier. Er was maar één verschil: hij had veel meer respect gekregen voor de vele vrijwilligers binnen zijn kleine amateurclub, was zuinig op het materiaal, hielp waar hij kon en deelde regelmatig een bedankje uit aan de vele vrijwilligers die zijn voetbalclubje draaiende houden en hem in de gelegenheid stellen zijn sport te beoefenen....

PRIJSVRAAG

Weet jij de antwoorden op deze door elkaar gehusselde woorden? Mail dan je antwoorden vóór 1 april 2011 naar activiteiten@redichem.nl en wie weet win jij een leuk prijs, succes!

Vergeet niet je naam, team en favoriete club in je mail te vermelden.

De activiteitencommissie.



1. SNHEETCERGRR - - - - - - - - - -R
2. DREDRIGEVE - - - - - - - - - -E-
3. SERCO S- - - -
4. JJINILZ Z- - - - - N
5. OBLAVTE V- - - - -
6. RVTEABSILHTO - - - - - - S- - - - -
7. LAGO G- - - -
8. LEEBSURS -L- - - - -
9. TLBOKABVEOER - - - - - L- - - - -
10. LELNIOJD - - - - L- - - -
11. PTYNLAE P- - - - -
12. GWEANSEISTOBJG - - - - - - - - - - - S



ZAALVOETBAL RIJNKOM E1

Het is fijn dat we tijdens de winterstop toch nog konden voetballen in de zaal. Ons team is opgesplitst. Lars, Edwin, Dima, Thomas en Jorn zitten bij Getafe ingedeeld waar ik leider van ben en Danny, Robin, Jan en Bart zitten bij Osasuna. Daar is Gé leider. We spelen wel in dezelfde poule, dus we komen elkaar in het veld tegen. Extra spannend natuurlijk.

Onze andere tegenstanders in de poule zijn: Bolton Wanderers, Inter Milan en Feijenoord. We hebben drie zaterdagdagen in de Rijnkom doorgebracht en hebben per team acht wedstrijden gespeeld. We speelden twee keer tegen elkaar. De eerste keer won Getafe met 5-4 en de tweede wedstrijd werd het 2-2. Getafe is uiteindelijk als derde geëindigd met elf punten, en Osasuna werd vierde met acht punten.

Berna

VETERANEN 1 TEGEN DE KOPLOPER

Eind november speelden wij als veteranen onze laatste competitiewedstrijd voordat we op 26 februari vertrokken naar Nijmegen. Oranje-Blauw heeft twee veteranenteams. Van het "tweede" hadden we in het najaar nipt met 5-4 verloren, nu wachtte de ongeslagen koploper, Oranje-Blauw VE1.

Na ruim drie maanden niet meer op het veld te hebben gestaan was alleen dat al een lekker idee. René den Ouden en Erwin Vreman waren uitgeleend aan het vierde, de andere René was geblesseerd en Frans moest werken. Met dertien man in totaal hadden we toch een ruime selectie, voor ons doen dan.

De tegenstander was ons wat dat betreft alleen al de meerdere: met maar liefst achttien man liepen zich warm. En ook qua voetbal was het snel duidelijk dat deze ploeg niet voor niets bovenaan staat. Voor de rust vielen er drie mooie doelpunten voor de thuisploeg te noteren en nog een vierde die werd toegekend ondanks het vlaggen van onze grensrechter Bert-Jan. Toen bleek dat Oranje-Blauw VE1 ook qua fanatisme koploper is. Ondanks de 3-0 voorsprong en een groot veldoverwicht werd ons protest tegen het vierde buitenspeldoelpunt - de scheids meende het vanaf de middenlijn heus beter te kunnen zien - door de Nijmegenaren met een nog

veel groter tegenprotest beantwoord. Alsof ze Europees voetbal gingen missen. De ruststand was dus gewoon 4-0.

Na rust speelden we tegen een heel ander elftal: wat wil je na zeven wissels. De beste spelers moesten een ander Oranje-Blauw team gaan helpen en wij ploeterden voort. Bij 7-0 wilden de thuisploeg graag nogmaals scoren om het even goed gedaan te hebben als het team van de eerste helft. Toen we dat hoorden bracht dat onvermoede krachten in ons boven: dat lieten we niet gebeuren! In de laatste minuten eindigden een aanval in een vrije trap, die werd een hoekschop en daaruit ontstond een scrimmage waarin Bert-Jan, inmiddels als spits en niet meer als grensrechter, wist te scoren: 7-1. De eer was gered.

Ondanks de uitslag hadden we toch enkele mooie aanvallen en waren we, na drie maanden niet gespeeld te hebben, helemaal niet zo slecht. De tegenstander was alleen veel beter. Er was aan onze kant één speler die een hele fijne middag had: Gerrit Piksen, de beste man van het veld. Zonder hem was het wel 17-1 geworden. Oranje Blauw verscheen ettelijke malen alleen voor hem maar telkens wist Gerrit de bal van voeten te plukken of een schot te keren. Onverschrokken stormde hij steeds zijn doel uit groeide zo uit tot de "man-of-the-match".

Vooraf bedenk ik me altijd dat het vooral geweldig is om gewoon lekker te voetballen, ongeacht het resultaat. Tijdens de wedstrijd komt er iets in me naar boven waarvan ik dacht dat het nu toch wel verdwenen zou zijn. Wat een fanatisme zeg, en dat is niet alleen bij mij. Wat het frustrerend maakt is dat ik wel zie waar een bal naar toe moet en dat ik wel weet wat ik moet doen, maar dat mijn voeten niet luisteren. Een diepe bal die niet echt diep is, een hard schot dat niet echt hard is, een passeerbeweging waarmee je je tegenstander niet passeert... pffff. Het is afzien.

Direct na de wedstrijd is het fanatieke vrijwel meteen weer weg. Misschien is het maar goed dat die impulsieve en fanatieke krachten er even uit kunnen op een zaterdagmiddag tussen een stuk of twintig mannen die hetzelfde hebben. Op de scheidsrechter na dan. Die moet ons geploeter en gefoeter allemaal maar aanzien en horen, respect voor de fluitist!

Wim van Bruxvoort

OP VOORRAAD

Voetbalschoenen

Adidas		30	€ 4,00
Nike	wit	30	€ 5,00
Nike	Ronaldinho	34	€ 5,00
Nike		34	€ 5,00
Umbro	Wit	35	€ 5,00
NY		35	€ 5,00
Tiempo	90	36	€ 4,00
Tiempo	750	36 1/2	€ 5,00
Nike	Total Ninety	38 ½	€ 5,00
Puma		40	€ 5,00
Nike	Totalissimo	41	€ 5,00
Puma	Wit	41	€ 5,00
Hummel rio super	Nieuw, met losse noppen	41 (7½)	€ 15,00
Nike		43	€ 3,00
Puma		43	€ 5,00
Adidas	Zonder veters	44	€ 3,00

Zaalschoenen

Adidas		41 1/3	€ 4,00
Nike		40	€ 4,00

Overig

Voetbalshirts	Masita, Redichem vorig model	XL	€ 3,00
Voetbalbroekjes	Umbro blauw	M	€ 2,00
Voetbalkousen	Redichem	36-40	€ 1,00
Voetbalkousen	Zwart	35-38 en 25-29	€ 1,00
Voetbalkousen	Zwart en wit	36	€ 1,00
Voetbalkousen	Zwart	40	€ 1,00
Trainingspak	Redichem, jas en broek	4	€ 7,50
Trainingsjas	Cruiff, geel/zwart	164	€ 3,00
Trainingsjas	Pro Touch zwart/wit	128	€ 3,00
Scheenbeschermers		Maat S	€ 2,50
Scheenbeschermers	rood medium	M	€ 2,50
Scheenbeschermers	wit rucanor		€ 1,00
Scheenbeschermers	zw/wit/rood nike		€ 1,00
Keepershandsch.		Maat 4	€ 3,50
Redichemembleem	Stof, om op shirt of tas te naaien		€ 0,50

Bel voor de laatste stand van zaken, er kunnen al spullen aangeleverd of verkocht zijn. Heeft u belangstelling neem dan contact op met: Peter Schouten, Swaenepol 20 Renkum, 0317-316367

DEBUUT F4

Op 5 februari stonden om 08.00 uur de acht spelers van de nieuwe F4 klaar om te vertrekken naar hun eerste wedstrijd. Een uitwedstrijd tegen Arnhemse Boys. Bij aankomst in Arnhem bleek de wedstrijd echter afgelast te zijn door de harde wind. Uiteraard waren onze spelertjes behoorlijk teleurgesteld, de verwachtingen voor het debuut waren hooggespannen.

Terug bij Redichem hebben we onderling nog lekker een potje gevoetbald en een penaltyreeks gehouden. Voor Senna, Rik, Joeri, Rick, Yarno, Roque, Finn, Thom, Jochem, Kerem en Ilya is nu het debuut in de competitie de volgende wedstrijd over twee weken. Hopelijk zijn de weergoden ons dan gunstiger gezind.



Een week later maakte de F4 dan toch echt zijn debuut. Op sportpark De Zoom werd aangetreden tegen SKV/Wageningen F7. Even wennen, een echte wedstrijd. Er werd niet gewonnen, de thuisploeg won met 5-0. Maar ach, er komen nog zoveel wedstrijden voor deze jongens, die doelpunten gaan ze echt wel maken!

VOETBAL & POEZIE

Op 5 april 1998 speelde Ajax in De Kuip tegen Feyenoord. De Amsterdammers wonnen met 0-1 door een doelpunt van Ronald de Boer. Jari Litmanen stal echter de show met een briljant hakje. Chris Willemsen schreef er een prachtig gedicht over.



Het hakje van Jari Litmanen

*Hagelstenen en verbaal geweld
Een knap geschreven jongensboek
Sierlijkheid vermengd met stress
Gene Kelly bij Hitchcock op bezoek*

*Na singing in the rain
En de schaar van nummer zes
Gaf the man who knew too much
Een fonkelnieuwe lichaamsles*

*Achterlangs zijn linkerbeen
Heerlijk met een hupje in de loop
Zelfs Jol wilde applaudisseren
Vijf tegenstanders in de knoop*

*Sibelius begon opnieuw te componeren
Na Madjer het hakje van de eeuw
De Kuip boog stilletjes het hoofd
In Lahti verdween alle sneeuw*

Chris Willemsen

Bron: www.dichterbijvoetbal.nl