

# Voetballen in Mooresville, North Carolina

*door Sam ter Linde*

Sinds eind december 2017 woon ik met mijn ouders en broertjes (Jasper en Luuk), zoals jullie misschien wel weten in Amerika. In Mooresville, dat ligt in North Carolina.

In het begin was het zeker even wennen, maar intussen is het leuk hier. En ik ben natuurlijk ook weer gaan voetballen. Ik mis Redichem echt wel, want het gaat hier wel iets anders dan in Renkum.

Om mee te mogen spelen moet je hier een try-out doen. Een soort proeftraining (in mijn geval 2 trainen) om te laten zien wat ik kan. En daarna zeggen ze of je mag komen voetballen en in welk team.

Nu moet ik wel even uitleggen dat je hier twee verschillende clubs, een recreatieclub en een club die echte competitie spelen. Ik ben wel gelijk naar de club gegaan waar ze competitie spelen. En dat gaat er best "echt" aan toe. De trainers zijn allemaal in dienst van de club en dat is ook echt hun werk. Veel trainer/coaches hebben meerdere teams die ze coachen.

Mijn broertjes spelen bij de recreatie club en zijn spelen wedstrijdjes tegen teams van dezelfde club, altijd op hetzelfde veld. Zij hebben nooit een uitwedstrijd. Jasper is wel geselecteerd om in het speciale team te spelen, die mee doen aan toernooitjes in de buurt hier. Dat vind ik leuk voor hem.

Mijn coach is Phil en hij komt uit Engeland. Hij werkt bij Lake Norman Soccer Club. De club schrijft je team in bij verschillende competities in de staat en dan is het wel de bedoeling dat het team ook presteert. Uiteindelijk willen ze graag dat zoveel mogelijk voetballers gaan spelen bij een universiteit of professionele club.

Mijn team bestaat uit 14 jongens die allemaal in 2006 geboren zijn. We heten de Red Bulls 06. Ik ben wel de grootste van het team, de rest van de jongens is allemaal iets kleiner dan mij. We trainen 2 x per week en soms 3. En in dit voorjaar hadden we ongeveer 16 wedstrijden te spelen, soms wel 2 per weekend. Dat lijkt allemaal heel veel, maar bij de eerste drup regen worden alles afgezegd. Dus soms ging het niet door en worden wedstrijden gewoon afgezegd. Ze worden dan vaak niet verzet.

Het spelen is hier echt anders hier. Er zijn geen kleedkamers of kantine. Iedereen komt met zijn kleren al aan en gaan gelijk beginnen. Er zijn altijd vaders en moeders langs de kant, want iedereen komt met de auto, je kunt hier niet fietsen naar het voetbalveld (geen fietspaden en gewoon te ver). De wedstrijden zijn ook zo. Vaak moet je bij een uitwedstrijd ver rijden en zelfs soms overnachten, omdat het te ver weg is (3 uur rijden was het verste waar we naar toe moesten). Dat was wel gezellig, want dan ben je met je team in een hotel en eet je met zijn allen.

Het team is leuk en een paar van de jongens zitten ook bij me op school en zijn intussen mijn vrienden geworden. Soms spreken we af buiten de voetbal om, om te voetballen op een grasveld in de wijk. Over 2 weken moet ik tryouts doen voor het Elite team. Hopelijk gaan veel van mijn teamgenoten ook mee doen, zodat we ongeveer met hetzelfde team blijven. Als je in het Elite team zit, moet je echt "aan de bak". Veel wedstrijden, het hele jaar door trainen en ook een voedingsprogramma en 3/4 keer per week trainen. En dan zijn we ook het JO13 team en mogen we hier koppen! Want dat mag nu niet. Dat is soms best lastig voor mij.

Als het haal om in het Elite team te komen, laat ik het zeker weten hoe dat gaat. Misschien zie ik jullie deze zomer nog wel! Want dan kom ik nog even terug in Renkum.

Groeten van Sam



Groeten van Sam ter Linde vanuit Mooresville

